

Gezellige seniorenreis naar Duitsland

De negen vogelaars kwamen in hun drie auto's bijtijds op 5 oktober bij het hotel aan. De reis had nog korter geduurd dan verwacht. Die 120 kilometer die Grietherort, gemeente Rees, van ons vandaan ligt, is in een mum van tijd afgelegd. A12 richting Arnhem, daarna Emmerich en dan ben je er! Net over de grens, in wat niet meer dan een gehucht is.

Josée van Beek



In de kleine stadjes en dorpjes was het goed boodschappen doen, als de winkels tenminste open waren.

Aan de doodlopende weg, aan de oever van de Rijn, troffen we ons hotel 'Inselgasthof Nass'. Het bleek een keurig, donkerbruin, kleinschalig hotel, waarin bovendien een bekend visrestaurant is gevestigd, waar elke dag velen op afkwamen voor lunch en diner.



Homme, onze oudste vogelaar deed ook enthousiast mee.

Wij behoorden tot de gelukkigen die er aten. 's Morgens wachtte ons een heerlijk uitgebreid ontbijt. Eigenaar Heinz Nass zag er dagelijks op toe dat het ons aan niets ontbrak.

En de vogels dan? Was de groep er niet om te vogelen, in het bijzonder om de ganzentrek te bestuderen?

Helemaal juist, dat deden we ook. Op zijn 'seniorst', rustig aan, en met her en der Kaffee mit Kuchen. Zoals in het fraaie Parkhotel, dat gevestigd

is in de schilderachtige waterburcht in Anholt of tijdens ons bezoek aan het centrum van het tweeduizend jaar oude Xanten. De beoogde vaartocht over de Rijn kon niet doorgaan want "het seizoen" bleek voorbij. Daardoor was een bezoek aan het pretpark Kalkar ook niet mogelijk. Bij het opstaan hoorden en zagen we vrijwel elke ochtend vanuit ons hotelkamerraam een mannetje Fazant en flink wat vogelgescharrel in het veld tegenover het hotel. Keek je in de richting van de Rijn, dan zag je boven het snelstromende water voortdurend - vaak luidruchtig roepende - formaties ganzen, meeuwen, Aalscholvers e.d. vliegen.

Degelijke natuurbescherming



Met 3 telescopen waren we goed voorzien en iedereen kwam aan de beurt voor de bijzonderheden. Met de fotograaf (Helmoet) mee waren we met 5 mannen en 4 vrouwen.

Bij een aantal Wild- en Naturschutzgebieten troffen we gesloten hekken aan. Het beschermen van natuurgebieden gebeurt bij onze Oosterburen zeer zorgvuldig. Gelukkig hebben we ook veel natuurgebieden kunnen bezoeken die wél vrij toegankelijk waren, zoals het Bislicher Insel (ten oosten van Xanten) met een modern, levendig bezoekerscentrum met educatieve faciliteiten. De kijkhutten in dit gebied boden het juiste zicht op de talloze watervogels die we door het heldere weer goed hebben kunnen zien: Smient, Kuif-, Slob-, Tafel-, Krakeend, Topper, Wintertaling, Fuut, Meerkoet, Visdief, Aalscholver, Knobbelzwaan, Kokmeeuw en één Witgatje! Alles bij elkaar telden we tijdens ons verblijf 51 vogelsoorten.

Niet ver van het hotel ontdekten we een prachtige, gezond ogende Beverrat. Die liet zich heel goed bekijken; hij zat pontificaal vlak bij de brug, waardoor we hem goed - van bovenaf - konden bestuderen. Hij zwom eens wat, poetste zijn glanzende pels, dook weer even weg in het groen om dan weer scharrelend te voorschijn te komen.

Landelijk gebied

De vlakke omgeving van de Rijn wordt gekenmerkt door dorpjes en veel boerenbedrijven. Op de akkers, waarop heel fraai veel bomen zijn gehandhaafd, werd hard gewerkt. Maïs werd geoogst, de vette kleigrond werd geploegd, bemest en ingezaaid. De temperatuur was gunstig, het oktober herfstweer uitstekend. Naast landbouw is er ook veeteelt met voornamelijk zwart-witte koeien, witte ganzen en natuurlijk her en der kleurrijke kippen.



Fam v.d. Leen bedankt de organisator en zou volgend jaar, als het kon, wel weer mee willen. Op je 90ste nog vogelen zien wij ook wel zitten

Het is een voor vogelaars interessante omgeving, die zich door zijn gemakkelijke bereikbaarheid vooral in het voorjaar goed zou lenen voor een dagexcursie

Zie voor aanmelding 'Programma' op pagina 42.