

De nachtegalen

*Ik heb van 't leven vrijwel niets verwacht,
't Geluk is nu eenmaal niet te achterhalen.
Wat geeft het? - In de koude voorjaarsnacht
Zingen de onsterfelijke nachtegalen.*

J.C. Bloem (1887-1966)

Uit: *Avond* (1950), opgenomen in *Verzamelde Gedichten* (1965)
Uitgever: Polak & Van Gennep