

VOGEL

*De meeste vogels kennen geen ontmoeten,
zij vliegen dwars door vijvers en door ogen,
zij hebben andre dingen aan hun vleugels
dan wij bezitten aan de beide handen -
Zij willen licht zijn en de wolken tillen
en niet bestaan bij gratie van de aarde.
Maar onder struiken, in een oud, grijs bos
heb ik een vogel oog in oog ontmoet,
die neergeknield zat in het dorre gras -
Een handvol kleine, bevende genade.*

Leo Herberghs

Uit: Met aarden vingers, Uitg. Holland BV Amsterdam