

Op ganzenjacht in Friesland

Wobbe Kijlstra

Met vier man sterk togen we naar de verzamelplaats bij het NS station Bussum -Zuid. Ganzenjacht in Friesland was het thema van de excursie. Veelbelovend en ook wel een beetje intrigerend in deze tijd waar sommigen denken dat natuurbehoud ook bestaat uit het afbreken van alles dat beweegt. Enfin, met twee excursieleiders en een ex-excursieleider in de auto werd mijn rol al snel bepaald tot die van controleur of de excursieleiders hun werk wel naar behoren wisten te verrichten. Nu alleen de deelnemers nog en de jacht kon beginnen. Gelukkig kwam er vlak voor 7.00 uur een vrouw aanlopen die graag met ons op stap wilde. Zo hadden we alle rollen vervuld, excursieleiders, ex excursieleider, controleur en een belangstellende die alle aandacht kreeg.

Als opwarmertje doken we eerst de Noordoostpolder in, waar we enthousiast werden begroet door blauwe kiekendieven. Eerst een vrouwtje en later ook nog twee mannetjes. Als jager is het fijn je welkom te weten, door collega-jagers, maar we hadden afgesproken dat de ganzenjacht pas in Friesland zou beginnen. Wat een ganzen. Waar je ook keek, overal grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen. Dit had niks met jagen te maken, elk shot (met de verrekijker) was raak. Hier was geen aardigheid aan. Topberaad in de auto leidde tot bijstelling van het doel. We zouden onze jacht richten op bijzondere ganzen.



Roodhalsgans

(Wikipedia)

'Ik zie een roodhalsgans' riep ik, niet wetende wat er zou gebeuren. De roodhalsgans behoort tot de bijzondere ganzen en zie je gezelschap maar eens uit te leggen waar de roodhalsgans zich bevindt tussen al snel duizend brand- en kolganzen. Dit duurde even. Uiteindelijk heeft iedereen de roodhalsgans gezien en genoten hoe hij of zij zich staande wist te houden tussen al die andere ganzen.

Onze auto, een zelfdenkende Japanner, was ondertussen knap jaloers geworden en weigerde alle dienst toen we weer verder wilden rijden. Zo rolden we van het ene in het andere avontuur. Van de roodhalsgans tot uitleggen aan de ANWB dat je niet weet waar je precies bent en dat je toch dringend hulp nodig hebt. De wegwacht beloofde te komen en de weergoden vonden het wel een mooi moment om te laten zien wat winterse buien kunnen zijn.

Elke vogelaar beschikt over een thermoskan koffie en goede zin en ons wachten werd meer dan beloond. Niet alleen wist de wegwacht ons te vinden; het was een collega-vogelaar in de dop. Jullie komen zeker voor de ganzen, keek hij ons aan. Ja, beaamden we om verheugd verslag te doen van de roodhalsgans waarop de wegwacht ons vroeg of wij de roodhalsgans met blauwe snavel al hadden ontdekt. Ja, je hebt altijd baas boven baas en

gelukkig had hij ook verstand van auto's en konden we onze reis vervolgen.



Kleine rietgans

Foto: Mark Eising

Nog steeds veel kol-, brand- en grauwe ganzen en ook veel wulpen, vroege Kievieten en ja hoor, ook kleine rietganzen, eerst een veld vol, later nog meer. Het schijnt dat zo'n beetje de hele populatie overwintert in Friesland en daar mag deze provincie best blij mee zijn. Klein konden we niet echt plaatsen, sierlijk, een haast adellijk blauwe gloed, een gans die er mag zijn.

Onze jacht was intussen al meer dan geslaagd en tijd voor echte koffie. In Workum ontdekten we dat de roodhalsgans en nog een aantal andere exotische eenden gewoon in de vijver van een bejaardenhuis zwommen. Dit is wel een geruststellende gedachte, in Friesland zijn er kennelijk al bejaardenhuizen speciaal voor vogelaars. Zo kunnen we nog heel lang genieten van onze hobby en in Workum hebben ze ook lekkere mosterdsoep.

Gelaafd trokken we verder om te ontdekken dat het carnaval ook Friesland niet onberoerd laat en sommige dorpen hierdoor compleet van de buitenwereld waren afgesloten. Ons ging het meer om het IJsselmeer. Hoe zou het zijn met het ijs. Nog maar een week geleden werd er volop geschaatst; nu lagen er bergen ijs van meer dan een meter hoog. Geweldig, dat natuurgeweld.

Onze zelfdenkende Japanner had ondertussen wat nieuws bedacht en liet z'n alarm afgaan, bang dat hij in de steek zou worden gelaten. Kortom, tijd om het Gooi weer op te zoeken.

Een excursie met voor elk wat wils. Voor de vogeljager bijzondere vogels, de natuurliefhebber het ijsgeweld, de weerliefhebbers alle winterse buien; zelfs automonteurs konden hun hart ophalen.

Op naar het volgende avontuur.