

Wat zien ik ?

Geen 'Wat zien ik' uit het veld, maar op papier! De titel van het vogelgedicht in deze Korhaan doet een béétje vogelaar toch de wenkbrauwen fronsen: de zwartkoptuinfluiter! Dat zijn twee verschillende soorten in één naam verenigd. Een geval van hybride? Of is het dichterlijke vrijheid? Een grapje kan ook nog: de zang van beide kan immers soms op elkaar lijken.

De zwartkop heeft qua naamgeving wel wat te verduren, want wat lees ik in Dr. Van Dobbens: "Wat vliegt daar?" uit 1957: *Sylvia atricapilla*, ofwel zwartkopgrasmus!

De vogel zelf trekt zich van 't gesol met zijn naam gelukkig niets aan en zodoende geniet ik, door 't Spanderswoud fietsend, van de prachtige zang van de ene zwartmustuinkopgrasfluiter na de andere.

George Bretz