

Eerste Gooise Speelbos geopend!

Johan van Gans

Op 15 juni is het eerste echte Speelbos van het Gooi geopend bij het groepsverblijf 't Laer van het Goois Natuurreservaat. (GNR) Tussen 15:30 en 16:00 uur was de ontvangst met koffie, thee, limonade en dennenkoeken. Na de laatste regenbui van die middag begaven zo'n 70 deelnemers, waarvan 50 volwassenen en 20 kinderen, zich richting het amfitheater. Daar gezeten op de bankjes en de boomstammen luisterde het publiek naar de openingswoorden van Bert van der Molen, directeur-rentmeester van het GNR, de burgemeester van Laren, Elbert Roest en ondergetekende. Het belang van natuur en buitenspelen voor de gezondheid en de toekomst werd nog eens benadrukt, evenals de onmisbaarheid van grote financieel deelnemende instanties, zoals de gemeente Amsterdam. Nadrukkelijk werden de sponsors bedankt die dit fantastische project mede mogelijk hebben gemaakt, waaronder onze Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Dit alles had allemaal niet gekund zonder de inzet van 55 vrijwilligers. Onder leiding van de architect van het geheel, Paul van Eerd (Bureau Buiten Ruimte), hadden die een flink aantal dagen de handen fors uit de mouwen gestoken.

Vervolgens liep de stoet naar 'de pomp', waar de openingshandeling plaatsvond: burgemeester Roest die samen met een aantal kinderen het eerste water oppompte. Toen dat water eenmaal onderaan de waterloop was aangekomen, werd het speelbos officieel geopend verklaard!



Daarna volgde een wandeling over het grote terrein, zodat iedereen kon zien hoeveel werk twee graafmachines en het legertje vrijwilligers in een paar maanden tijd hadden verzet. De eerste stopplaats was het vogelkijkpunt in aanleg. Daar is een laag talud aangebracht met twee informatieve borden met de meest voorkomende vogels van 't Laer. Merels, een familie koolmees en een roodborstje vlogen rond, boven ons schetterde een boomklever en ook een bonte vliegenvanger is gezien. Ergens hoog in een boom hoorden we een boomkruiper; in de verte, richting het Laarder Wasmear, passeerden houtduiven en een groepje zwarte kraaien.

Vervolgens ging de wandeling richting de huttenbouwplaats, via het boomkronenpad, over het stapstammenpad, door het labirint van holle wegen naar de grote zandkuil, het verste punt van het speelbos. Onderweg hoorden en zagen we een grote bonte specht. De afsluiting vond weer plaats bij 't Laer onder het genot van de laatste dennenkoeken. Toen iedereen rond 18.00 uur was vertrokken vonden de weergoden dat het welletjes was geweest; ruim twee uur - tijdens het hele festijn - geen druppel regen gehad! Het werd weer tijd voor een flinke stortbui.

Hoevelen van de aanwezige volwassenen zouden die middag niet stiekem weer éven kind hebben willen zijn...?

't Laer is, behalve wandelend en per fiets ook zowel met de auto als met het openbaar vervoer te bereiken. Op 700 meter van het groepsverblijf ligt de bushalte 'Heidebloem/A27' van lijn 136, Hilversum-Baarn.

Het bezoekadres is Oude Postweg 1 te Laren (Noord-Holland).

Foto: Bart Siebelink