

## *Wat zien ik ?*

Ik ben al zeer lang lid van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o.. Nog net niet vanaf de oprichting, maar dat scheelt niet veel. In het verleden heb ik braaf mijn waarnemingen door gegeven en zolang dat op papier kon was dat geen enkel probleem. Tja, nu moet dat allemaal digitaal en als je daar niet goed in thuis bent wordt het wat lastiger.

Hoe dan ook, de volgende waarneming wil ik u niet onthouden.

Het is 21 februari 2013. Ik wandel over de Cameliastraat in Hilversum. Bouwvakkers zijn druk bezig met het vernieuwen van de dakbedekking van de huurwoningen hier. Ik word daar niet vrolijk van, want dit kan zo maar ten koste gaan van broedgelegenheid voor huismussen en gierzwaluwen.

Ja, en dan zie ik rond 15.00 uur in eens een gierzwaluw vliegen. Het vliegbeeld is zo herkenbaar dat er geen misverstand mogelijk is. Een gierzwaluw in februari, kan dat eigenlijk wel?

Thuis duik ik in de boeken om een en ander na te pluizen. En jawel ik kom wat informatie tegen en wel in het volgende boek: Prof. dr. Bernhard Grzimek, Het leven der dieren, deel VIII, Vogels 2, (tweede druk, 1975, uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen):

*.... Een heel enkele keer worden ook 's winters in Europa gierzwaluwen aangetroffen, voor het laatst nog in Engeland in februari 1967; bij dergelijke vogels is het levensritme kennelijk verstoord en ze worden dan ook in de natuur geëlimineerd. ....*

Een gierzwaluw in februari, het blijft vreemd, maar ook heel bijzonder!

Edwin P. Klomp