

### *Wat zien ik ?*

De laatste maanden komt er vrijwel dagelijks een ekster met een stukje oud (en dus droog) brood dat ie bij mijn buurman heeft opgepikt naar mijn vogeldrinkbak vliegen. Hij weekt daarin het stukje brood door het om en om te draaien en maakt soms zelfs het karwei nog af door het in een hoekje van mijn vijver te dompelen om het dan elders te verorberen.

Het is een vermakelijk gezicht en weer eens te meer een bewijs dat eksters heel slim kunnen zijn.

Mia Kraal