

Van de voorzitter

We hebben weer een mooie zomer achter de rug en de dagen zijn in rap tempo korter aan het worden. Overal klinken nu de geluiden van trekkende vogels. Geluiden die ook een mooie melancholie meebrengen. De voortdurende schitterende contactroepjes en babbeltjes van de trekkende zangvogeltjes. Misschien ook weer eens de prachtige verdragende toeters van een groep kraanvogels hoog in de lucht of van de eerste invallende groepen kleine zwanen op de randmeren.

Voor de liefhebbers van het spotten van bijzondere soorten zijn weer spannende tijden aangebroken. Wie weet brengt een voortdurende noordwesterstorm weer wat leuke Amerikaanse dwaalgasten met zich mee. Kortom er valt weer heel veel van de vogels te genieten deze periode. Kijk eens in het excursieprogramma en ga eens mee, altijd leuk om te doen.

Ook als het 's avonds donker is, valt er nog veel te beleven. We hebben opnieuw veel binnenactiviteiten in de herfst en wintermaanden. Leerzaam en gezellig.

We beginnen met een grote klapper op donderdag 19 september. Dan zal Hans Dorrestijn een avondvullend programma voor ons verzorgen. Omdat we hier veel belangstelling verwachten zal deze avond in de grote zaal van de Bethlehemkerk zijn. Daarna barst het helemaal los met iedere maand een lezingavond, een leden contactavond en de verschillende bijeenkomsten van de veelheid aan (sub)werkgroepjes. Ook de deelnemers van de vogelherkenningscursus zijn weer iedere week bij elkaar in de infoschuur.

In deze Korhaan vind je meer informatie over het programma en nog heel veel meer. Mijn bewondering en dank gaan uit naar de leden van de redactie van de Korhaan en alle (gast)schrijvers, die toch maar weer steeds erin slagen om met elkaar zo'n veelzijdig lezenswaardig blad te maken.

Ik wens je veel leesplezier en hoop je te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

Piet Spoorenberg