



# Gratis eten!

## Column

Woensdagmorgen. Ik ben op weg naar een vroege afspraak met de tand-arts in Heemstede. Ik draai de straat in van de praktijk en zie voor het pand van de praktijk een afvalcontainer staan. Niets ongebruikelijks, zult u zeggen. Echter, de deksel staat grotendeels open en enkele plastic vuilniszakken puilen eruit.

Op de deksel staat pontificaal een adulte Kleine Mantelmeeuw. Hij staat te kijken hoe hij aan een gratis maaltje kan beginnen. Ik passeer en de vogel vliegt van de container af. Onder protest. Op een afstand houdt hij de boel in de gaten. Als ik naar binnen ga en even later in de wachtkamer moet zitten, heb ik weer prima uitzicht op de container. Op een gegeven moment komt een Ekster aanvliegen die ook wel interesse voor de container toont. Deze wordt echter direct 'onder vuur' genomen door een Kauw, die vindt dat de Ekster wel erg dicht bij zijn ontbijt komt. Na een kort gevecht verdrijft de Kauw de Ekster en is het weer even rustig.

Dan, na een minuut of vijf, durft de Ekster weer tevoorschijn te komen. De Kauw is in geen velden of wegen te zien. De Ekster landt - na wat rond de container te hebben gelopen - op de plastic zakken en gaat direct grof te werk. Een zak wordt open gepikt en plastic en papier vliegen in het rond. Vooralsnog niets eetbaars gevonden, maar de Ekster gaat door; je weet maar nooit wat je tegen gaat komen. De Kleine Mantelmeeuw begint toch wel erg nieuwsgierig te worden en loopt richting container. Hoe het verder is gegaan weet ik niet, want de tand-arts meldt dat ik plaats kan nemen op de stoel. Na behandeling loop ik de praktijk uit en zie geen vogels meer rond de container. Echter nog wel de resultaten van

het onderzoek dat de Ekster heeft gedaan.

Het moge duidelijk zijn dat dit een schoolvoorbeeld is van hoe makkelijk wij vogels een kans geven om snel en simpel aan voedsel te komen. Meeuwen en kraaiachtigen zijn opportunisten en weten daarvoor optimaal gebruik te maken van aangeboden voedsel van mensen. Zoals hier bleek. Staan we echter wel stil bij wat dit kan veroorzaken en hoe zich dit verder kan ontwikkelen? Als je alle verhalen hoort over overlast van vogels de laatste tijd, vooral van meeuwen, dan lijkt deze soort grote problemen te veroorzaken. Moeten we echter onze handen niet in eigen boezem steken? Het is maar al te gemakkelijk dat we de beschuldigende vinger naar de vogels zelf wijzen. En als we, mede door ons eigen toedoen, op een gegeven moment te veel overlast van onze gevederde vrienden krijgen dan bestrijden we ze gewoon. Lekker makkelijkke oplossing, die wij verzinnen als superzoogdier. Vogels zijn nu eenmaal een onderdeel van het hele gebeuren en ze horen erbij. Laten we met een goed beleid en goede communicatie kijken, hoe we eventuele problemen goed kunnen aanpakken, maar houdt hierbij in de gaten dat iedereen het recht heeft gekregen om te leven, zowel mens als dier.

■ Fred Cottaar