

Menno Luikinga overleden

Op 12 februari jongstleden is in zijn geboorteplaats IJmuiden, na een langdurig ziekbed, Menno Luikinga overleden. Hij is 94 jaar geworden.

Menno was van jongs af aan bezig met vogels en natuur en werd al vroeg lid van de NJN. Zodoende kwam hij al voor de oorlog in contact met de KNNV Bloemendaal-Haarlem, in welk verband in 1951 de Vogelwerkgroep werd opgericht. Menno was een van de oprichters, samen met onder anderen Freek Bloem, Truus Bloem-Margadant, Theo Belterman en Wijnand Akkerman. Deze groep, aangevuld met anderen, richtte in 1958 ook het vogelringstation in de Kennemerduinen op, officieel geheten de “Stichting Vinkenbaan Mr. Cornelis van Lennep”.



Menno Luikinga
particuliere foto

Menno heeft vanaf de oprichting van de Vogelwerkgroep lange tijd deel uit gemaakt van het bestuur, meestentijds als secretaris en voor enkele kortere periodes als voorzitter. Ook was hij een aantal jaren lid van de Ledenraad van Vogelbescherming. Sinds eind jaren zestig, toen leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland in wisselende samenstellingen vogelreizen naar Falsterbo en Öland begonnen te maken, was Menno een van de vaste deelnemers. Voor deze reizen kwam het goed van pas dat Menno ook vogelboeken verzamelde; hij had van de belangrijke vogelgebieden in Europa een haast wetenschappelijke documentatie opgebouwd, die hij graag uitleende aan vogelaars met een reisdoel voor ogen. Wilde je bijvoorbeeld naar Rügen, dan kon je bij Menno terecht voor “Die Vogelwelt Mecklenburgs” van de “Avifauna der D.D.R”. Zijn laatste reis naar Öland maakte hij in 1995.

Menno was bevriend met Jan P. Strijbos en was zijn vaste begeleider in de dia- en filmpresentaties, die Strijbos door het hele land verzorgde. Later deden zij dat nog een aantal malen uitsluitend voor de Vogelwerkgroep, tot op zeer hoge leeftijd van Strijbos. Met hem deelde Menno ook de liefde voor de Waddeneilanden en in het bijzonder voor Texel. Tot op hoge leeftijd had Menno daar een vakantieverblijf waar hij graag en regelmatig verbleef, met aan de wand een serie uitvergroete vogelfoto's van Strijbos van IJsland en Spitsbergen. Voor degenen die er belangstelling voor hadden was Menno een boeiende en geestige verteller; niet alleen over de ornithologie, maar ook over vele andere zaken. Zo kon hij uitvoerig vertellen over zijn onderduikverblijf in de oorlogsjaren op Ameland - waar de commandant van het Duitse garnizoen hem waarschuwde vooral niet naar de vaste wal te gaan: “Sehr gefährlich für Sie, junger Mann”. Hij heeft later in Natura een artikel aan het vogellevens van Ameland en zijn verblijf aldaar gewijd.

Hij vertelde altijd graag over zijn belevenissen van vroeger in de duinen, over het ringen van de jonge lepelaars in het Zwanenwater en vele andere onderwerpen, maar steeds waren natuurbescherming en het vogellevens de hoofdonderwerpen. Als controleur Vogelwet trad hij educatief op als daar aanleiding toe was in het veld, maar ook direct als hij bijvoorbeeld op een veiling illegaal opgezette vogels aantrof; hetgeen voor de invoering van de Flora en Faunawet in 1998 zeker niet ongewoon was.

Menno Luikinga was de laatst levende van de oprichters van de Vogelwerkgroep. Wij denken met dank en respect terug aan zijn grote betrokkenheid bij en zijn langdurige inzet voor onze Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

■ *Wim van Diepenbeek*