

Voorjaars weekendexcursie naar de Weerribben

110 Soorten gespot in een prachtig zonovergoten landschap

Vrijdag 16 november was het dan zover: De eerste dag van het voorjaars excursie-weekend van de Vogelwerkgroep. Na een zeer geslaagde najaars excursie naar Cap Griz Nez in Frankrijk dit keer weer een binnenlandse excursie. Bestemming: Het waterrijke gebied van de Weerribben en Wieden in Noordwest-Overijssel.

Met een groep van 25 vogelaars, meer en minder ervaren maar allemaal even enthousiast, hebben we dit prachtige gebied doorkruist. Te voet, met de auto, per fiets en op een boot. De weergoden waren ons dit weekend gunstig gezind en we hebben genoten van een paar heerlijk zomerse dagen. Het weekend was weer prima voorbereid door Margot, Ed, Evert en Johan. Als excursieleiders wisten ze alle interessante plekken te vinden en hielpen de minder ervaren vogelaars met goede tips en leuke weetjes. Het geluid van de Kleine Karekiet en de Rietzanger

kunnen we nu allemaal feilloos herkennen! Tijdens de eerste avond heeft Albert Steenbergen van het plaatselijke IVN een interessante presentatie gegeven over het natuurgebied. Hij vertelde meer over het ontstaan hiervan en liet mooie zelfgemaakte foto's zien van de flora en fauna en doorspekte dit met leuke wetenswaardigheden, zoals waarom 'de mussen dood van het dak vallen'. Nuttige achtergrondinformatie bij het vogelen de dagen hierna. We hebben een indrukwekkend aantal van 110 vogels geteld (drie minder dan het record van 113 vogels vorig jaar op



Een Wielewaal?

Schouwen), waarbij gezegd moet worden dat een deel alleen op geluid is gedetermineerd. De Purperreiger hebben we veelvuldig gezien en het aantal Ooievaars in deze regio is zo groot, dat we deze niet eens meer opmerkten. Ook erg leuk en goed te zien: Boomvalk, Baardmannetje, Blauwborst, Winter- en Zomertaling en een late Grote Zaagbek. Prachtig was de dichtbij overvliegende Roerdomp, die vervolgens goed zichtbaar in het riet ging staan.

Zaterdagochtend hebben we een heerlijk boottochtje gemaakt in de Weerribben waarbij we de Wielewaal goed konden zien en horen. Het aantal watervogels in de vele vaarten was echter bedroevend laag. Geen enkele Meerkoet of Fuut, een verdwaalde Wilde Eend. Volgens onze welbespraakte gids en bootsman een gevolg van de vele Haviken die dit gebied bewonen door de verdergaande bebossing. Dit leidde tot interessante gesprekken over de dilemma's van goed natuurbeheer.

Interessant is trouwens dat we pas op het allerlaatste moment, vlak voor iedereen weer de auto instapte onze eerste Havik zagen.

Maar we hebben niet alleen genoten van het rijke vogelleven. Insecten en vooral libelles zijn ook zeer ruim vertegenwoordigd in dit waterrijke gebied. Grote zwermen vlogen rond en we kennen nu met hulp van Barbara allemaal het verschil tussen de Bruine Korenbout en de Roodoogjuffer.

We hebben ook met veel plezier de vlinders geprobeerd te determineren en zijn langs een prachtige kleine biotoop gefietst, waar de vrijwel uitgestorven Zilveren Maan nog rondfladdert. Van dichtbij en met omgekeerde verrekijkers konden we de parelmoer vleugels bewonderen.

Zoals iedere weekendexcursie is er natuurlijk ook weer tevergeefs gezocht naar verschillende zeldzaamheden die in de buurt gespot waren. In dit geval het Por-



De **BLAUWBORST** liet zich heel mooi zien.

Foto's: Freek Kamst

seleinhoen en Klein Waterhoen.

In de ochtendschemer en rond middernacht waren de echte fanatieke vogelaars al op pad, beloond met een prachtig en oorverdovend kikkerconcert (Volgens de verhalen, want de schrijver van dit stukje lag toen al lekker in de slaapzak), maar helaas geen hoenen.

Verder is er natuurlijk weer gezellig gegeten in de herberg en had de organisatie gezorgd voor een goed uitgebalanceerde voeding met per persoon/per dag twee stukjes fruit, één ei en één krentenbol. En natuurlijk waren er zakjes voor de lunchbammietjes. Na het gezamenlijke ontbijt aan lange tafels was er koffie en appelgebak op een terrasje onderweg, een drankje/hapje in de tuin van de herberg in de namiddag en een gezellige maaltijd aan het einde van de dag. Met als afsluiting een verrassende Vietnamese rijsttafel.

Kortom, het was wederom een geslaagd en gezellig weekendje weg. Wat is er immers mooier dan met een groep gelijkgestemden gezamenlijk een weekend bezig te zijn met je hobby? En dan ook nog de tijd te hebben voor goede gesprekken en lekker eten en drinken.

We tellen de dagen alvast tot het volgende uitje...

■ *Jolanda van der Marel*