

Ze zijn er weer...



Spanning op de ringbaan

Maandag 31 maart 2014. Zouden ze ook al bij ons in het duin zijn? Rond een uur of zeven loopt een aantal vinkers naar de vinkenbaan in de Kennemerduinen. In de schemer zetten ze een tiental mistnetten open. De spanning stijgt ze zullen er toch wel al zijn?



FITIS Foto: Lars Buckx

Op de baan zelf maken ze de slagnetten vangklaar voor de vangst van onder andere piepers en kwikstaarten. De spanning loopt op, want welke soorten zullen nu al in de mistnetten hangen? André en Jasper hebben hoge verwachtingen. Het is een mooie nacht geweest en tal van soorten zijn al op pad. Beide heren kunnen zich niet meer inhouden en gaan het eerste rondje langs de mistnetten lopen, terwijl ik achterblijf om de slagnetten in de gaten te houden. Terwijl de eerste Graspiepers met behulp

van het slagnet worden gevangen, begin ook ik gespannen te raken of de eerste van het seizoen al in het net hangt. Tenslotte waren gisteren al enkele exemplaren door buurt- ringstations gevangen. André en Jasper blijven wel erg lang weg voor hun doen..... Eindelijk hoor ik buiten de kenmerkende stemmen van de heren en gaat de deur van de vinkershut open. "En?" "ja", roept André, "de eerste Fitis van het jaar is binnen". De oogst van het eerste rondje bestaat, buiten die eerste Fitis,

uit met name Tjiftjaffen, Roodborsten en Zwartkoppen. Soorten die nu volop onderweg zijn naar hun broedgebieden. Interessant is de controle van een Zwartkop met een Belgische ring.

Ik moet terugdenken aan die eerste Fitis die net is gevangen. Net terug uit de overwinteringsgebieden in donker Afrika moet dit 6-7 grams zware vogeltje een reis van vele duizenden kilometers achter de rug hebben. Een ware heldentocht! Maar hij is niet de enige; de komende dagen/weken zullen nog vele van zijn soortgenoten aankomen. Dan zullen ook geringde Fitissen door ons gecontroleerd gaan worden, die de afgelopen jaren al door ons waren geringd. Een mooi staaltje van plaatsrouw aan het broedgebied in de Kenemerduinen.

Ondertussen begint de graspiepertrek vormen aan te nemen. Met een zacht muziekje van de zang worden vele naar de slagnetten getrokken, gevangen en voorzien van een ring. Dat is wel eens anders, want soms is de trekonrust ongelooflijk sterk en komen ze amper aan de grond. Dit tot soms grote irritatie van de aanwezige vinkers! Maar vandaag is het anders, dit is één van die zeldzame dagen dat ze als 'rijpe appelen' op het net vallen en geïnteresseerd naar de speaker lopen, waar het geluid van de zang uit komt! Het gaat dus een leuke graspieperdag worden, dat staat nu al vast. En dan ineens loopt er tussen de Graspiepers een schitterende man Gele Kwikstaart, ook net terug uit Afrika. De spanning stijgt en het geluk zit ons mee. 'De Gele' wordt gevangen en als bonus vangen we gelijktijdig ook nog eens negen Graspiepers op een ander slagnet. Maar het kan natuurlijk niet allemaal goed gaan. Een net door mij gevangen Witte Kwikstaart ontsnapt uit mijn handen, als ik tijdens

Ook eens een spannend dagje op de Vinkenbaan meemaken!? Bel André van Aken op telefoonnummer: 06-53773865 en maak een afspraak om een keer een ochtendje mee te draaien. Gedegen vogelkennis is niet nodig, enthousiasme en vroeg op kunnen staan is belangrijker!

het uithalen mijn evenwicht verlies en een duikeling maak over het net. Dit onder grote hilariteit van Dolf, die net is aangekomen. Tja, het kan niet altijd mee zitten.

En dan moet ik weer denken aan die Fitis die toch maar weer zijn voorjaarstrek naar de broedgebieden heeft volbracht en zijn territorium in ons duingebied zal bezetten. Als ie nog meer geluk heeft, volgt ook nog een succesvol broedseizoen en zullen zijn nakomelingen nog jaren ons duingebied blijven bevolken en hun kenmerkende zang laten horen.

■ *Fred Cottaar*

Fitis Foto: René van Rossum

