



Column

Boos!

ROB BUITER
IS FREELANCE
WETENSCHAPSJOURNALIST
EN MAAKT NATUURREPOR-
TAGES VOOR ONDER
ANDERE VROEGE VOGELS,
TROUW, VOGELS+ EN
SOVON-NIEUWS.

Een halve eeuw terug, toen de boekenbioloog Midas Dekkers - zeer tegen zijn zin - als student in dode dieren moest snijden voor zijn practicum anatomie, heette 'Vroege Vogels' nog 'Weer of geen weer'. De Midas van dát programma was de Groningse bioloog dr. Fop I. Brouwer, beroemd geworden door zijn wekelijkse rubriek over 'Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit.' Weer of geen weer was dan ook vooral een programma over de verwondering over natuur.

Ik heb nog net een staartje van 'WOGW' meegekregen, zoals bijvoorbeeld een quiz waar de naam van een volledig geluidloze vogel werd gevraagd. Het geluid van de Sprinkhaanrietzanger bleek iets teveel gevraagd voor de middengolf op een oude buizenradio.

In 1978 ging presentator Bert Garthoff met pensioen en werd het stokje dus over genomen door 'De Vogels'. Sinds die tijd is er een hoop verontwaardiging door de ether gegaan. Er is natuurlijk ook best het een en ander om je boos over te maken in het groene métier. En dat is dan een understatement. Ganzenjacht, gifschandalen, niets ontziende landbouw, fietspaden door wandelgebieden, Huiskraaien die worden afgeschoten, bultruggen die niet worden gered. Of juist wel. Noem een groene kwestie, en de adrenaline giert meteen door de luidsprekers en door de kolommen van de kranten.

'Of ik een column wilde schrijven voor Fitis', vroeg de redactie van dit vernieuwde blad mij eerder dit jaar. 'Het mag overal over gaan. Over een kwestie waar de vogelaars uit de regio Zuid-Kennemerland zich boos over maken bijvoorbeeld.' Maar ik geloof dat ik het ondertussen wel een beetje heb gehad met al die boosheid. Kwesties moeten vooral aan de kaak worden gesteld, maar in mijn groen-journalistieke werk ga ik toch vooral uit mijn dak van, ik noem maar wat, een onderzoek met kleine 'loggertjes', die verraden dat een Noordse Stern uit Delfzijl 90.000 kilometer in een jaar heeft agelegd. Het al dan niet journalistieke activisme laat ik met genoegen aan de collega's.

Met de boosheid zal het dus nogal meevallen op deze nieuw gecreëerde plek; waarvoor dank overigens! Ik wil wel graag dingen met u delen uit de categorie Verwondering. Zoals toen een paartje IJsvogels besloot om te gaan broeden in een wandje dat ik een paar jaar terug heb afgestoken aan de rand van Landgoed Berkenrode aan de Leidsevaart. Fop I. zou er waarschijnlijk ook wel raad mee hebben geweten.

■ *Rob Buitter*