

Het moment van... Bas Worm

In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdierverseniging.nl of per post naar de redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Boommarter Meestal ben ik op de (Zuid-)Veluwe om edelherten of wilde zwijnen te observeren en, indien mogelijk, te fotograferen. Soms verleg ik mijn aandacht ook tijdelijk naar soorten als vos, das en boommarter. Enkele jaren geleden leidde een tip tot waarneming van twee jonge boommarters die uit een boomholte hangend de omgeving observeerden. Helaas lukte het toen niet om goede foto's te maken. Een dergelijke tip leidt altijd tot een verhoogd adrenalinegehalte en aangepast agendabeheer. Mijn oom zou ondertussen poolshoogte nemen. Het bleek een solitair mannetje te zijn. Na de toegestuurde foto's was ik helemaal niet meer te houden, dus 22 juni de eerste poging ondernomen. Voor dag en dauw op - hetgeen in de zomertijd een hele opgave is - en vanuit Twente naar de Veluwe gereden. Fotoapparatuur meezeulen en dan goed gecamoufleerd op gepaste afstand van de betreffende boom - een mooie oude beuk met twee grote openingen - opstellen en afwachten. De lichtomstandigheden in gesloten beukenbos vallen echter niet mee; een 1/10 tot 1/15e seconde bleek meestal het maximaal haalbare bij volle opening van de lens. Die ochtend kwam de marter er niet uit rond zeven uur, maar kwam hij terug van de jacht. Tjoekende merels attendeerden me er op. Al gauw zag ik de bruine schim door de boomtoppen schieten. Prompt ging de marter door het bovenste gat naar binnen. Zo snel als die dieren zijn! Hij liet zich nog even zien in het onderste gat, maar daarna keerde de rust weder. Zaterdag 26 juni bleek de marter 'gewoon' thuis, maar de eerste latrine-gang rond 8.30 uur ging te snel. Inmiddels was bekend dat deze marter zich ongeveer elke drie uur liet zien om snel even naar de latrine te gaan. Het dier heeft maar enkele seconden nodig om uit het gat te komen, naar een van de twee latrinetakken te rennen, daar zijn behoefte te doen en dan weer in een boomholte te verdwijnen. Dus zit er weinig anders op dan weer drie uur te wachten. Klokslag half twaalf kwam de marter er weer uit, dit keer lukt het om twee opnamen te maken, niet de 'standaard'-opnamen van 'marter-kijkt-uit-het-hol', maar op de latrine. YES!

