

Het moment van... Hans Schinkel

In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdierverseniging.nl of per post naar de redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Haas Mei is de maand om oranjetipjes te fotograferen, ze vliegen dan in grote aantallen in onze omgeving. De laatste vrijdag leek ideaal: zon, wind en wolken. Ik ging naar een van mijn vaste plekken in het stroomdal van de Drentse Aa. Er vlogen oranjetipjes rond en ze gingen in en tussen het gras zitten zodra er een wolk voor de zon kwam. Nu was het een zaak van goed opletten en maar hopen dat sommige vlinders een fotogenieke plek zouden kiezen. Dat deden ze helaas niet, de rustplaatsen waren allesbehalve fotogeniek, geen foto's van oranjetipjes dus. Tijd om te stoppen, ik keek om me heen en zag de haas dichtbij zitten, hij leek het niet helemaal te vertrouwen en kwam wat dichterbij. Werd er geposeerd? Ik weet het niet, ik weet wel dat die paar minuten met die haas een moment was om te onthouden en dankzij de foto's is dat makkelijker.

