

Het moment van... Harvey van Diek

In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdierverseniging.nl of per post naar de redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Patrouillerende konik Ochtend in de Ooijpolder, bij Nijmegen. Een van de weinige ochtenden met optrekkende flarden mist en een opkomende zon. Dan moet je er als fotograaf natuurlijk (vroeg) bij zijn. Meestal blijf ik dan toch liggen, maar nu ben ik op weg naar de Millingerwaard, want daar is de dag ervoor een duinpieper gemeld en die wil ik wel graag zien en fotograferen. Ik kom niet verder dan de Erlecomse Waard. Een mannetje konik staat te patrouilleren bij zijn kudde. Zij grazen rustig door, hij is alert. In de verte komt zijn rivaal langzaam dichterbij. Hij twijfelt. Blijven staan of actie ondernemen? Even later was de mist opgetrokken en het momentum voorbij. Soms moet je als fotograaf het moment pakken in plaats van volharden in het geplande foto-onderwerp. Die duinpieper ben ik al weer helemaal vergeten en tevreden ga ik naar mijn werk. Meer informatie op www.harveyvandiek.nl

P.S. In steeds meer (natuur)gebieden worden grote grazers zoals koniks en galloways ingezet om de vegetatie kort te houden. In de Millingerwaard in de Ooijpolder lopen al jaren koniks en galloways.

