

# Het moment van... Ruud Maaskant

In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. Uw inzending is welkom. Stuur deze naar [redactie.zoogdier@zoogdierverseniging.nl](mailto:redactie.zoogdier@zoogdierverseniging.nl) of per post naar de redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

**Wisentkalf met kop in de sneeuw** Omdat ik boswachter ben in de Kennemerduinen (PWN) en wij wisenten in het terrein hebben, ben ik ook in de gelukkige omstandigheid om daar mooie foto's van te maken. Dit is zo'n foto die bij mij speciale herinneringen oproept. Want dat betekent fotografie voor mij: herinneringen aan mooie ontmoetingen. Hier is er ook zo een! Het was een van de eerste keren dat er veel sneeuw lag en er ook nog kalveren waren. Dan denk je: hoe komen ze aan voedsel en kunnen ze nog genoeg voedsel vinden. Ik heb met bewondering staan kijken hoe ze dat doen. Ze steken hun kop gewoon in de sneeuw en gaan dan heen een weer tot er een stuk sneeuwvrij is en dan eten ze het gras dat er nog onder staat. Maar ze zijn ook nieuwsgierig als ze wat horen, daarom heb ik deze foto kunnen maken.

