

Even bijpraten over Bas de Haas

Ruud Baardolf

Het is alweer enige tijd geleden dat ik over onze huisvriend Bas de Haas schreef (zie 'Huid en Haar' 2(4) : 174-177 en 3(1) : 19-21), zodat ik in het kort nog enige aanvulling wil geven. De grootste verandering die voor Bas plaatsvond was het feit dat wij verhuisden van de flat in Zoetermeer naar een eengezinswoning in Waddinxveen. Bas is inmiddels bijna 3½ jaar oud en weegt thans 2750 gram, waaruit blijkt, dat hij toch enigszins onder de maat is gebleven. Tot heden hebben wij, buiten de gebruikelijke waarschuwingen, geen problemen gehad met Bas.

Voor de verhuizing was Bas een beetje van slag. Hij begreep niet veel van alle dozen en rommel die her en der door het huis verspreid stonden. Daar kwam nog bij dat de bank in-

Voor onze verhuizing liep hij met onze logé (een Konijn) door het huis te banjeren.
Foto: Ruud Baardolf.



middels was verkocht. Hierdoor was hij ook zijn plekje kwijt, waar hij zo lekker op kon rollebollen. 'Geen probleem' moet hij gedacht hebben, 'dan doe ik het maar op de grond'.

Sinds februari 1985 heeft Bas het rijk alleen, want in genoemde maand kwam zijn medebewoner, de Franse Hangoor, spijtig genoeg te sterven. Bas was dus 'voorkeur-deler' af. Het karakter van het dier is zonder twijfel goed en lief te noemen. Deze Haas doet werkelijk geen vlieg kwaad. Voor onze verhuizing liep hij met onze logé (een Konijn) door het huis te banjeren.

In onze nieuwe woonkamer hebben wij parket gelegd. Hierdoor ontstonden enige problemen voor Bas. Zijn hok staat in een hoek van de kamer, want wij wilden hem toch graag bij ons in de buurt hebben.

Voordat hij uit zijn hok komt, leg ik een kleed neer, waarop hij wat meer houvast heeft. Zijn eerste stappen op het parket gingen gepaard met een heuse spagaat. Sindsdien proberen wij hem met het knippen van onze vingers zijn wandeling op het parket te ontraden, hetgeen voor beide partijen, de



Foto rechtsboven:

De geliefde uitkijkpost van Bas bij de schuifpui, waar hij oog in oog kwam te staan met een kat.

Foto linksonder:

Bas aan het rollebollen op een deken op de grond.

Foto's: Ruud Baardolf.



Haas én het parket, het beste is. Met het knippen van de vingers kunnen wij hem dit aardig afleren. Hij loopt dus op het kleed van de schuifpui tot de gang en vervolgens onderzoekt hij nieuwsgierig de gang en de keuken. De schuifpui is voor Bas iets geweldigs. Hij is er nagenoeg niet van weg te branden. Ondertussen is hij al aardig bekend in de buurt. Veel mensen, die langslopen, blijven even staan kijken naar Bas, die zich er niets van aantrekt en zich rustig gaat wassen of nieuwsgierig blijft kijken.

Gebleken is dat Bas goede ogen heeft. Het is 's avonds behoorlijk donker en bijna elke avond gebeurt het wel, dat de zich rustig poetsende Haas opeens de oren spitst en de donkere tuin in tuurt. Voor het eerst van zijn leven werd hij geconfronteerd met een kat. Heel komisch om te zien, een dikke poezekop aan de ene kant en een smalle hazekop aan de andere kant van de schuifpui. Neus tegen neus, alleen het glas zit ertussen. Misschien lukt het mij daar nog eens een foto van te maken.

De katten uit de buurt lopen nu regelmatig even langs en misschien verbeeld ik het me, maar ik zie bij hen het water uit de bek lopen.

■ Ruud Baardolf, Gerstakker 35, 2743 ES Waddinxveen, 01828 - 19 401.