

SLAK

Hij is de Atlas van zijn eigen huis  
en om het even is het hem  
een kathedraal, een miskapel,  
een leslokaal, een uitgewoonde schuur,  
of bij de sloot een stilletje  
ver van mijn bed zolang hij voortschuift langs  
de weg.

Chr.J. van Geel  
uit de bundel: Enkele Gedichten,  
Amsterdam, Polak en Van Gennep,  
1973.

Als dit een gedicht moet heten, dan dicht uw redactrice er  
binnen vijf minuten net zo eentje:

SLAKKEN (stad Groningen)

Ik was de baas in iemand anders' huis  
en om het even was het mij  
de slaapkamer, de bovengang,  
een fietsenhok, een uitgewoonde keuken,  
en in die keuken gootsteenkastjes  
waaruit ze 's avonds lenig kropen tot  
mijn schrik.

M.I.G.