

DE SLAK

'T hulpje voor halve dagen gilt als zij
Het slijmerig wezen in de gootsteen ziet.
Ajakkes, vieze slak, ze roept de griet.
Dat aan 't begin van alle dingen vrij
Wat slijm te pas kwan, weet zij blijkbaar niet.
Wat is de kwestie? Zoogdier, vis en vlinder
Bevatten allemaal een fractie minder
Water.

De slak zelf is wel degelijk bekend
Met haar nabijheid aan het oerbestaan.
Je ziet het aan haar bijna tijdloos gaan,
Als een nonade al naar door de trend
Volgend en zonder eenmaal acht te slaan
Op 't zilveren spoor, teken van niet te missen
Voorbijgang, evennin op 't ongewisse
Later.

Uit:

Frank Valkenier,
Antieke portretten.
Brandon Pers, 1975.