

### In memoriam Frans van Loon

(18 augustus 1929-18 december 1994)

Franciscus van Loon werd op 18 augustus 1929 te Rotterdam geboren als zoon van Abraham, kleermaker, en Adriana Hendrika Schroder.

Voor het eerst ontmoette ik hem in het Natuurhistorisch Museum, toen nog gevestigd aan de Mathenesserlaan te Rotterdam. Hij bleek vooral geïnteresseerd te zijn in Europees marien en fossiel marien materiaal uit het Tertiair. In 1954 werd hij lid van de Nederlandse Malacologische Vereniging en in 1956 lid van de Werkgroep Rotterdam. Hoe goed herinner ik mij nog onze eerste excursie naar Dingden in gezelschap van Bernard en Van Haren in het weekend van 9/10 juni 1956. De NMV had een weekend excursie georganiseerd naar Nijmegen, maar wij gingen eerst naar Dingden om daar in de wand van de beek bij de Konigsmühle te verzamelen en kwamen eerst 's middags laat te Nijmegen aan. Daar werden wij uitgefoeterd door de toenmalige penningmeester Arends omdat wij een soort voorexcursie hadden gehouden zonder toestemming van het bestuur! Maar we hadden in ieder geval een rijke oogst. Later zijn we nog een keer terug geweest met Van der Slik en een auto met chauffeur van de zaak waar Frans werkte, Ammonium Chloride te Vlaardingen.

Zijn deelname aan de Rotterdamse groep was echter van korte duur. In 1958 trouwde hij met Gisela Weih; zij kregen drie zonen. Zijn huwelijk en drukke werkzaamheden vergden al zijn beschikbare tijd op en zodoende verliet hij ons. Jarenlang hoorden wij niets meer van hem totdat hij in 1970 weer in onze groep terugkeerde. Intussen was hij begonnen met pottenbakken en wel dra schafte hij zich een pottenbakkerswiel en een glazuuroven aan. Hij ging hier echter géhele in op en maakte veel mooie voorwerpen. Hij heeft zelfs aan een tentoonstelling meegedaan. De schelpen begonnen meer op de achtergrond te raken en tenslotte verliet hij onze groep in 1977.

Nog enige jaren heeft hij onder leiding van wijlen ons lid P. Schultj gewerkt aan de paleontologische verzamelingen van het Mijnbouwmuseum de Delft en tijdens mijn secretarisschap (1972-1978) heeft hij ook nog werkzaamheden verricht voor het Correspondentieblad.

Na zijn afscheid van de Rotterdamse groep bleven mijn vrouw en ik met de familie Van Loon bevriend en kwamen wij regelmatig bij elkaar. Ik slaagde er niet in hem nogmaals voor de schelpen te interesseren. De laatste jaren deed hij veel aan genealogie, het stamboomonderzoek, van zijn voorouders, dat hij tot aan zijn dood heeft beoefend. Hij overleed op 18 december 1994 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zijn plotselinge dood was een grote schok voor ons; wederom had ik een vriend voor het leven verloren.

Hij ruste in vrede.

J.G.B. Nieuwenhuis

### Te koop aangeboden:

For sale: large shell collection. Land & Sea. † 6500 sp. & s.sp.  
N. Koekkoek; Burgemeester Hogguerstraat 869, 1064 EC Amsterdam,  
Netherlands. Tel.: 020 6110787