

Rondje Zeeland: zondag 12 januari

Conny Leijdekker

Vanmorgen ging om half zes de wekker, want het was om zeven uur verzamelen bij station Bussum-Zuid voor een rondje Zeeland. Na alles ingepakt en gecheckt te hebben ging ik op pad.

Tegen zeven uur kwamen Wouter Rohde en Michel Vlaanderen - de excursieleiders - aangereden en kwamen er steeds meer mensen aan. Om zeven uur vertrokken we in vier auto's, 14 man/vrouw sterk, richting Zeeland. Stellendam was onze eerste stop en nadat we de buitenhaven afgespeurd hadden (o.a. kluten, bonte strandlopers, rosse grutto in zomerkleed, goud- en zilverplevier) gingen we naar de binnenhaven waar al een paar dagen een parelduiker zich prachtig liet zien. Daar aangekomen hadden we hem al snel in het vizier en op nog geen 10 meter afstand zwom en dook de parelduiker rond. Wat een prachtig beest en wat groot. Na heel wat foto's, bewonderende blikken en nog meer foto's vertrokken we richting Brouwersdam.



Parelduiker Foto: Conny Leijdekker

Bij het haventje van de Brouwersdam begon onze volgende speurtocht. Een mannetje ijseend zwom vlak langs de kant en een zeekoet stond heerlijk te zonnen op de basaltblokken.



Geoorde fuut Foto: Paul v.d. Poel

Heel veel middelste zaagbekken en roodkeelduikers zwommen achter de basaltblokken van het haventje en in de kom van de haven zwom een geoorde fuut. Ze waren allemaal vreselijk 'duikerig'; waar komen ze dan weer boven? Rotganzen liepen aan de kant en eiders vlogen langs. Na alles grondig afgespeurd te hebben ging onze stoet verder richting spuisluis. Daar was het al gezellig druk met andere vogelaars en na onze telescopen weer neergezet te hebben, begon de volgende speurtocht.



Rotganzen Foto: Conny Leijdekker

Een groepje scholeksters stond aan de kant met daartussen wat steenlopers en een paarse strandloper. Een kuifduiker zwom redelijk dichtbij en met de volgende blik over het water zagen we plotseling de zwarte zeekoet. Tegelijk met Wouter gaf ik een brul, maar tja, zwart was hij nu helemaal niet. Hij was grijs/wit met wat zwarte strepen, maar dat mocht de pret niet drukken, want wat een leuk beestje was het!

We hadden nu de smaak te pakken en al snel werd er ook een roodhalsfuut gevonden. Na een tip dat de ijsduiker naast een gele paal te zien was, liepen we naar de punt om beter over het water te kunnen kijken. De ijsduiker werd snel gevonden, wat een bakbeest. Hij zwom samen met een aantal roodkeelduikers, zodat we heel goed het verschil in grootte konden zien. Geweldig gezicht was dat. Zwarte en grote zee-eenden vlogen op grote afstand langs en zo af en toe kwam het kopje van een zeehond nieuwsgierig boven water. Met een heerlijk zonnetje en niet al te veel wind was het prima toeven daar op de

Rondje Zeeland: zondag 12 januari

Conny Leijdekker

Vanmorgen ging om half zes de wekker, want het was om zeven uur verzamelen bij station Bussum-Zuid voor een rondje Zeeland. Na alles ingepakt en gecheckt te hebben ging ik op pad.

Tegen zeven uur kwamen Wouter Rohde en Michel Vlaanderen - de excursieleiders - aangereden en kwamen er steeds meer mensen aan. Om zeven uur vertrokken we in vier auto's, 14 man/vrouw sterk, richting Zeeland. Stellendam was onze eerste stop en nadat we de buitenhaven afgespeurd hadden (o.a. kluten, bonte strandlopers, rosse grutto in zomerkleed, goud- en zilverplevier) gingen we naar de binnenhaven waar al een paar dagen een parelduiker zich prachtig liet zien. Daar aangekomen hadden we hem al snel in het vizier en op nog geen 10 meter afstand zwom en dook de parelduiker rond. Wat een prachtig beest en wat groot. Na heel wat foto's, bewonderende blikken en nog meer foto's vertrokken we richting Brouwersdam.



Parelduiker

Foto: Conny Leijdekker

Bij het haventje van de Brouwersdam begon onze volgende speurtocht. Een mannetje ijseend zwom vlak langs de kant en een zeekoet stond heerlijk te zonnen op de basaltblokken.



Geoorde fuut

Foto: Paul v.d. Poel

Heel veel middelste zaagbekken en roodkeelduikers zwommen achter de basaltblokken van het haventje en in de kom van de haven zwom een geoorde fuut. Ze waren allemaal vreselijk 'duikerig'; waar komen ze dan weer boven? Rotganzen liepen aan de kant en eiders vlogen langs. Na alles grondig afgespeurd te hebben ging onze stoet verder richting spuisluis. Daar was het al gezellig druk met andere vogelaars en na onze telescopen weer neergezet te hebben, begon de volgende speurtocht.



Rotganzen

Foto: Conny Leijdekker

Een groepje scholeksters stond aan de kant met daartussen wat steenlopers en een paarse strandloper. Een kuifduiker zwom redelijk dichtbij en met de volgende blik over het water zagen we plotseling de zwarte zeekoet. Tegelijk met Wouter gaf ik een brul, maar tja, zwart was hij nu helemaal niet. Hij was grijs/wit met wat zwarte strepen, maar dat mocht de pret niet drukken, want wat een leuk beestje was het!

We hadden nu de smaak te pakken en al snel werd er ook een roodhalsfuut gevonden. Na een tip dat de ijsduiker naast een gele paal te zien was, liepen we naar de punt om beter over het water te kunnen kijken. De ijsduiker werd snel gevonden, wat een bakbeest. Hij zwom samen met een aantal roodkeelduikers, zodat we heel goed het verschil in grootte konden zien. Geweldig gezicht was dat. Zwarte en grote zee-eenden vlogen op grote afstand langs en zo af en toe kwam het kopje van een zeehond nieuwsgierig boven water. Met een heerlijk zonnetje en niet al te veel wind was het prima toeven daar op de