

Lezingen | Excursies | Agenda

Onze Activiteitencommissie doet haar naam weer eer aan. Een keur aan evenementen krijgt u hier op een presenteerblaadje aangeboden. Voorts zijn er meeslepende verslagen van geslaagde excursies naar Texel en de altijd boeiende Zuidpier plus als extraatje een verslag over exotische vogels in ons land, waar sommigen wat meer mee hebben dan anderen. Kortom, voor elk wat wils.

Zaterdag 27 januari | Winterwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen

Deze wandeling door de duinen is een mooie traditie, die steeds meer mensen weten te waarderen. Nico en Janine Rensen nemen ons mee op een stevige wandeling naar onder meer de Zwaneplas. Onderweg is er kans op leuke waarnemingen zoals Krooneend, Wilde Zwaan, Klapekster en Waterral.

START OM 9.00 UUR VANAF INGANG PANNENLAND AWD, VOOR EEN WANDELING VAN ONGEVEER 3 UUR.

Zondag 4 februari | Samen Vogelen Zuidpier IJmuiden

De omgeving van de Zuidpier in IJmuiden kan in ieder jaargetijde leuke vogels herbergen. In februari zijn de echte wintergasten nog aanwezig. We lopen de Zuidpier af op zoek naar soorten als Paarse Strandloper, Steenloper en Oeverpieper. Afhankelijk van het weer kunnen we genieten van langstrekkende soorten als Jan-van-Gent, (Roodkeel)duikers, zwemeendjes en steltjes. Bij rustig weer is de kans groot dat we Bruinvissen zien. Mocht de Zuidpier onverhoopt leeg zijn, dan bezoeken we het Kennemermeer, waar altijd eenden zitten en we kans hebben om Waterral en Baardmannetje te horen. Kortom, genoeg te beleven.

VERZAMELEN OM 9.30 UUR BIJ DE GROTE PARKEERPLAATS AAN HET BEGIN VAN DE ZUIDPIER.

Woensdag 21 februari | Lezing Kiekendieven van Nederland het jaar rond

In 1990 beschermde Ben Koks (oprichter Werkgroep Grauwe Kiekendief) in een Oost-Groninger akker voor het eerst in Nederland een nest Grauwe Kiekendieven, waarvan toen nog maar drie paartjes in ons land waren. Inmiddels broeden er jaarlijks 40 tot 60 paren van deze elegante roofvogel in Nederland. Hoe kan dit?

Daaraan ten grondslag ligt jarenlang onderzoek door veldwerk, later gecombineerd met high-techmiddelen zoals radiotelemetrie, satellietzenders en gps-loggers. Dit heeft veel informatie over Grauwe Kiekendieven opgeleverd, zoals prooikeuze, gebiedsgebruik in het broed- en winterseizoen, migratieroutes, overwinteringsgebieden of onverwachte slaapplekken. Onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden. Ook de Bruine en de Blauwe Kiekendief worden tegenwoordig meegenomen in het werk van de Werkgroep. In 2017 kwam er nog een vierde kiekendievensoort als broedvogel voor Nederland bij: de Steppekiekendief. Op een wintergerstakker in de provincie Groningen werd een paartje Steppekiekendieven ontdekt. Voor Nederland werd dit het eerste vastgestelde broedpaar! Door Werkgroep Grauwe Kiekendief werd dit nest beschermd. Wereldwijd was dit voor eerst en met succes; er



GRAUWE KIEKENDIEVEN. Foto: BenKoks

vlogen vier jongen uit. Tijdens de lezing neemt Madeleine Postma (medewerker Werkgroep Grauwe Kiekendief) ons mee op een reis met de kiekendieven.

LOCATIE HAARLEMMER KWEERTUIN, KLEVERLAAN 9 IN HAARLEM. AANVANG LEZING 20.00 UUR.

Zaterdag 10 maart | [Schoonmaakactie Oeverzwaluwbroedwand in Hoofddorp](#)

Zie IVN.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/schoonmaakactie-broedwand-oeverzwaluwen.

Zondag 18 maart | [Samen Vogelen Landje van Gruijters](#)

Beroemd onder vogelaars, dit graslandgebiedje aan de oevers van Zijkanaal B en het Spaarndamse IJ, ten westen van Spaarndam. In de winter staat dit gebied onder water. Vanaf maart valt het geleidelijk droog en ontstaan ideale situaties voor eenden, steltlopers, kwikstaarten en piepers. Het Samen Vogelen is deze maand wat later dan gebruikelijk. Volgens vogelkenner Eef van Huissteeden een betere tijd om teruggekeerde Grutto's en andere steltlopers, zoals Kemphanen te begroeten.

START OM 9.00 UUR OP DE PARKEERPLAATS BIJ HET LANDJE VAN GRUIJTERS TE SPAARNDAM. EEF VAN HUISSTEEDEN IS AANWEZIG.

Zondag 1 april | [Weidevogelexcursie in de Hekslootpolder](#)

In samenwerking met Vereniging Behoud de Hekslootpolder en IVN

ZIE HEKSLOOTPOLDER.NL/ACTIVITEITEN/AGENDA.HTML

Zondag 8 april | [Samen Vogelen in de Venneperhout.](#)

Ook dit jaar nemen we een kijkje in dit prille stuk natuur onder beheer van Staatsbosbeheer. Tussen woonwijk en provinciale weg ligt een groenstrook, die is aangelegd als recreatiegebied voor de bewoners van Getsewoud. Inmiddels is het 'een

huis' voor veel vogelsoorten. We maken een wandeling door jong bos en struikgewas, langs sloten en over grasland op zoek naar zangertjes, Koekoek, Torenvalk, Dodaars en Fazant.

VERZAMELEN OM 7.30 UUR. LOCATIE PARKEERPLAATS VAN DE VENNEPERLODGE, GETSEWOUDEWEG 1, 2151 MS NIEUW VENNEP. MARTIJN KORTHORST IS AANWEZIG.

Vooraankondiging | In juni Varen naar de Marker Wadden

Het allernieuwste stukje handgemaakte natuur van Nederland bevindt zich in het Markermeer langs de dijk Enkhuizen - Lelystad. Onder begeleiding van Debby Doodeman, eigenaresse van Fogol, bezoeken we de opgespoten eilanden, die vorig jaar al enorm in trek waren bij allerlei pionierssoorten. Maar liefst 2000 exemplaren lieten hun oog al vallen op deze eilandjes. Heel spannend om te zien hoe het in 2018 gaat verlopen.

OMDAT HET AANTAL EXCURSIES DOOR NATUURMONUMENTEN BEPERKT WORDT GEHOUDEN, KAN HET ZIJN DAT DIT EEN EXCURSIE IS MET MEER DEELNEMERS DAN WIJ GEWEND ZIJN. DEBBY HOUDT ER REKENING MEE DAT ONZE LEDEN WORDEN INGEDEELD BIJ EEN GROEP DEELNEMERS, DIE OOK ECHT VOOR DE VOGELS GAAN.

Ook winderig Texel biedt veel verrassingen **Verslag Kampje Texel 6 tot en met 8 oktober 2017**

Dit najaar kwam er voor mij toch onverwacht weer een vogelkampje naar Texel. Een chronologisch verslag.

Dag 1

19 personen scheepten zich vrijdagochtend om 9.30 uur vol verwachting in en paktten aan de overkant de fiets, al of niet met batterij-ondersteuning. Dat laatste bleek een verstandige keus, want er stond het hele weekend een zeer stevige zuidwestenwind afgewisseld met een koude noordooster.

We vertrokken meteen naar de Mokbaai, waar onder meer Pijlstaart, Smient, Wulp en Kanoet werden gespot. Daarna namen we een mooie route langs de westkant van het eiland, door het bos De Dennen. Vlak na De Koog kon iedereen de Roodborsttapuit goed zien en een stukje verder, kijkend richting Zuid-Eierland, zagen we in een kale akker een groepje Goudplevieren. Onderweg kregen we een paar fikse buien over ons heen. De regenbroek hoefde niet meer uit die dag, maar er was bij tijd en wijle ook zon met prachtige regenbogen.

Bij de slufster, die vol water stond, zagen we de Kleine Zilverreiger en binnendijks hoorden en zagen we Veldleeuwerik, Kneu, Holenduif en Nijlgans. Wat verderop werden enkelen van ons getraakteerd op een Blauwe Kiekendief die boven en tussen de kleine, met lage struiken en gras begroeide duintjes heen en weer zwierde. Adembenemend!

Daarna fietsten we door het Krimbos met een plasje, waar Waterhoen en Dodaars werden gezien.

Die vrijdag, nabij De Cocksdorp, eind van de middag werden door enkelen de reeds gemelde Toendrarietgans en een Lepelaar waargenomen: prachtig natuurlijk.



De MOLENKOLK op Texel. Foto: Peter Pennock

Moe gefietst waren we op tijd in het hotel in Midden-Eierland, waar de kamers werden toegewezen en we een prima avondmaal kregen. Na het eten had Eef nog een verrassing met een mooie powerpoint presentatie over Texel.

Dag 2

Voor de vroege vogels onder ons was er de mogelijkheid om vóór het ontbijt vast een uitstapje richting de vuurtoren te maken, omdat er van circa 10 tot half 2 regen was voorspeld. We verzamelden om 7.15 uur en bijna iedereen ging mee. We zagen bij het veer naar Vlieland: Zeehond, Drieteenstrandloper, Grote Stern en Rotgans. We waren op tijd terug voor het ontbijt en fietsten daarna weer dezelfde weg naar het noorden om naar het Vogelinformatiecentrum te gaan, waar we ontvangen werden met koffie, thee of warme chocolademelk. Daar konden we opdrogen en liet één van ons een euvel aan zijn telescoop repareren. De anderen keken een film met prachtige vogelopnamen of struinden door de winkel. Toen het een beetje opklaarde, fietsten we richting vuurtoren voor lunch in een restaurant met zeezicht. We kwamen langs een mooi plasje, waar echter door het slechte weer niets nieuws te zien was. 's Middags hebben we bij de vuurtoren nog een blik op het strand en de zee geworpen, maar het zand sloeg ons hard in het gezicht wanneer we het strand opliepen. We hielden ons schuil in de luwte van het duin. Daar was het uitzicht prachtig, zo mooi als altijd, met welk weer ook.

We fietsten na het avondeten in Cocksdoorp met sterke wind tegen terug en vlak voor Midden-Eierland stak een in het donker oplichtende Kerkuil over..... Later bleek dat er die avond rond die tijd vlakbij één gemeld was op waarneming.nl.

Dag 3

Weer nam een aantal deelnemers de gelegenheid te baat om met Eef vroeg op pad te gaan. Nog een laatste keer naar het noorden voor de Tuinen, een voormalig volkstuintencomplex waar eilanders in vroeger tijden, eigen groenten konden telen. Nu



Altijd **OP ZOEK** naar ... Foto: Peter Pennock

is het een ruig terreintje met grasland, struweel met onder meer braam en duindoorn en bomen van divers formaat. Er bleek nog een ander groepje vogelaars, uit Amsterdam, op pad.

Iedereen hoopte op de uit Noorwegen met de wind mee gekomen vogels die hier op het noorden van Texel zouden moeten neerploffen. Dat was niet het geval, maar ik dacht en zei net 'Dit is een mooi gebiedje voor de Velduil...' en wat kwam daar in beeld?... een prachtige Velduil, dichtbij, zo mooi! Onze dag was goed begonnen en we fietsten terug om ons bij de ontbijters aan te sluiten.

Daarna fietsten we naar de oostkant van het eiland, speurden Utopia af, waar een grote groep Scholeksters met de snavel in de wind op een van de eilandjes zat.

We zakten de kust af, met de wind in de rug, de zon ging schijnen en we zagen in De Bol een Geoorde Fuut, keken uit bij het Wagejot en lunchten in Oosterend. Bij de Dijkmansluizen spotten we Watersnip en Kempphaan.

We hebben nog een tijd op de dijk gezeten en uitgekeken over het wad, waar we nog wat Rotganzen en diverse eenden, waaronder de Eider, zagen. Er werden deze dag een Smelleken waargenomen, meerdere malen een Tapuit op de dijk gezien en een Rietgors gehoord.

In de tweede helft van de middag namen we de boot terug en konden we terugkijken op een heerlijk weekend waarin we 93 soorten hebben waargenomen, wat toch een mooi aantal is gezien het wisselvallig weer en de harde wind.

Dank gaat uit naar de organisatie, die in goede handen was bij Eef van Huijssteden, Eduard Hoek en Margot van de Veen en naar alle deelnemers. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om er een geslaagd weekend van te maken.

■ *Lisbeth Stolp*



Heel veel en heel mooi ...! Natte ochtend op de Zuidpier

Verzamelen bij het begin van de pier, bij de bushalte. Hier klopt iets niet. Er is geen bushalte bij het begin van de pier. Bellen met ervaringsdeskundigen: 'Ga maar op zoek naar een groepje oudere mannen met laarzen en verrekijkers'. Met z'n tweeën staan we een kwartier te wachten. Geen oudere mannen met verrekijkers en laarzen te bekennen. Maar wel een groepje jongere vrouwen met verrekijkers en klaar voor een regenachtige wandeling over het strand, zo lijkt het. Het vrolijke stel blijkt onderdeel te zijn van onze excursie. Ja toch een man bij het groepje. Het is Rino Abrahamse. Eenmaal op de pier, want onderweg worden we opgehouden door drie Groenlingen, lijkt het of alle vogelwerkgroepen van Noord-Holland de Zuidpier op hun programma hebben staan. Heel vreemd, maar ze zijn allemaal op de terugweg, wat zonde is, want het is prachtig weer met veel blauwe lucht en zon. Die zon gaat ons zelfs parten spelen, wanneer we halverwege het rechte stuk pier worden verrast door IJseenden. Prachtig dobberend op de golven. Midden in de schittering van de zon op het Noordzeewater. Uiteindelijk komen ze toch nog dichterbij. Zelfs zo dicht bij dat ze buiten de schittering dobberen. Even verderop tussen de Steenlopers een paar Paarse en Bonte Strandlopers. Zelfs als het nu zou gaan regenen kan mijn dag niet meer stuk.

En, oh ja, het is gaan regenen: heel hard en heel veel en heel langdurig. Voorbij de tweede bocht houdt Rino stil en wijst op de dreigende lucht achter hem. Een paar dames besluiten terug te gaan naar de bushalte. De rest gaat door. De eerste spetten vallen op de fototassen en rugzakken. Na wat te hebben geschild bij de groene vuurtoren besluit de hele groep ook naar de bushalte terug te gaan. Een paar Jan van Genten trotseren net als wij de sterker wordende wind en regen. Zij hebben er geen last van, wij des te meer. Bij de bushalte overheerst het positieve: Mooie waarnemingen, mooie ochtend, mooie zonnige momenten, mooie uitleg van Rino en ... oh ja, het heeft ook mooi en veel geregend. Heel veel en heel mooi.

■ *Ton Lansdaal*

Meer of minder exoot?

Wat is Sovon? Wie is André van Keulen? Wat zijn exoten? Wat heb ik eraan als beginnend vogelaar? Allemaal vragen die opborrelen onderweg naar de Kleverlaan. Ik ben zelf een exoot, althans zo voel ik me in de groep doorgewinterde vogelaars, die elkaar allemaal schijnen te kennen, en met z'n twintigen af zijn gekomen op de lezing van André van Keulen. De bijeenkomst begint natuurlijk altijd met het passen van kabeltjes tussen laptop en beamer of beter het niet passen van kabeltje en verloopjes van HDMI naar displaypoort en omgekeerd. Maar uiteindelijk kan André beginnen met zijn presentatie van meer dan 80 sheets. De beamer heeft plaats moeten maken voor een mooi groot LED scherm.

André leidt ons, zoals een goed wetenschapper betaamt, door de definities van exoten, wenselijkheid van hun aanwezigheid, domesticeren, verdringing van andere vogels. Kortom een goed betoog vanuit wetenschappelijk perspectief, compleet met zekerheden (wellicht) en onzekerheden(mogelijk), analyses en voorzichtige conclusies. Mooi verhaal en leuke en heldere toelichtingen. En dito beelden.

Opvallend in zijn betoog is dat ook Haarlem regelmatig wordt genoemd en dat niet alleen Amsterdam en Den Haag last hebben van exoten, maar dat ook in de Haarlemse bomen Halsband- en de grote Alexander Parkiet, ja zelfs een Ara (papegaai) domicilie hebben gekozen. Aan het eind van de avond en met 80 dia's op het netvlies voel ik me minder exoot en meer gedomesticeerd. Op naar het volgende evenement van de vogelwerkgroep.

■ *Ton Lansdaal*

Cursusleider Luc Leermakers plotseling overleden

Weer schrokken we toen er een actief lid van de Vogelwerkgroep overleed. Op 23 november - hij was net één dag 50 jaar - overleed Luc Leermakers uit Haarlem aan problemen met zijn hart veroorzaakt door epilepsie. Luc was sinds een jaar enthousiast lid van het team dat de cursussen voor de Vogelwerkgroep organiseert. Op een bevlogen manier leerde hij de cursisten de fijne kneepjes van het vak, vooral het herkennen van vogelgeluiden kon hij op een leuke manier overdragen. Luc was ook de man van de ezelsbruggetjes die je kunnen helpen geluiden te onthouden. Op de drukbezochte crematieplechtigheid op Westerveld op 30 november, werd Luc z'n liefde voor vogels door alle sprekers genoemd. Allemaal waren ze 's morgens vroeg met hem op stap geweest. Zonder uitzondering vonden ze dat een mooie belevenis. Door alles wat ze hoorden, maar vooral door het enthousiasme van Luc. Als Luc binnen kwam, gebeurde er altijd iets. Dat zal helaas nooit meer gebeuren. Dat zullen we heel erg missen. We wensen zijn naasten heel veel sterkte.

■ *Johan Stuart, namens de cursuscommissie*