



Jeugvogelclub



Wind en kou **TROTSE**REND (boven) en ... dan is er **WARME** CHOCOMEL! Foto's: Johan Stuart

Boeven en chocomel

Arrestatieteam, Sneeuwgorzen en een plakkaat vogels op het strand. We namen op 12 november de bus naar de Zuidpier, maar de bus stopte op de Rijksstraatweg voor een arrestatieteam. We konden alles vanuit de bus volgen. Gelukkig kregen we een lift en konden we op tijd aansluiten bij de anderen die al in de

duintjes liepen. We waren met zes kinderen toen we stonden te kijken naar een mooi groepje Sneeuwgorzen. Later zagen we een plakkaat op het strand staan. Het waren misschien wel 500 Drieteenstrandlopers. Uiteraard zagen we Steenlopers en Paarse Strandlopers, maar naar de punt van de Pier lopen was geen optie vanwege de harde wind. Toen maar naar het Kennemermeer waar we een leuk groepje Tafelenden zagen, Koperwieken en hoog in de klimtoren een Torenvalk. Een super leuke ochtend met chocomel, juist toen er een flinke bui langs trok.

Klein wit vlekje hoog in een boom

Op 8 oktober stond een wandeling door de polders bij Spaarndam op het programma. Het was leuk dat Martijn, een oud-Jeugdvoegelclublid, mee was om de Jeugdvoegelclub mede te leiden. Zijn goede ogen konden we goed gebruiken.

Eerst bezochten we het Landje van Gruijters waar veel Slobeenden, Wintertalingen en Smienten aanwezig waren. Je moest goed kijken, want veel eenden waren nog in eclipskleed ofwel ruikkleed. Met een schepnetje hebben we onderzocht, waarom er altijd zoveel vogels zitten daar. Daar kwamen we snel achter. Een keer met je netje door het ondiepe water en je had al veel beestjes in je net. In de sloot rondom zaten beduidend minder waterbeestjes. Eén vraag hebben we dus opgelost.

Op weg naar de Heksloot ontdekte Martijn hoog in een boom een klein wit stipje. Met de telescoop erop bleek het een mooie volwassen Havik te zijn. Verder waren in deze tijd van het jaar vier Boerenzwaluwen nog bijzonder. In totaal zagen we 43 verschillende soorten vogels.

Een vogel zonder kenmerken

De Vinkenbaan in de Kennemerduinen stond op 10 september het programma. En het was goed weer! De vorige keer ging het bezoek hier niet door. Met een leuk clubje kinderen liepen we het verboden gebied in en kwamen we bij het mysterieuze huisje. Han Buckx vertelde van alles over de baan en het vangen. Hoogtepunt was natuurlijk het ringen van de vogels. Wat zie je ze dan van lekker dicht bij. Han toverde tientallen vogels uit zakjes en vroeg of de kinderen ze herkenden. Dat ging heel goed, zelfs bij een Sprinkhaanzanger. Maar bij de Tuinfluiter bleef het stil. Die werd niet herkend. Niet zo gek voor een vogel 'zonder duidelijke kenmerken'. Het was al een superleuke ochtend, die helemaal bijzonder werd afgesloten met een Bokje, dat vlak voor onze voeten opvloog uit het duin.

Mee doen? Kijk op www.vwgzkl.nl/jeugdvoegelclub/excursies

Ga je mee op verkenning in de natuur?

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee. Heb je vragen? Neem dan even contact op met ons: j.stuart@planet.nl, 023-5389481 of 06-53129644. Verslagen met foto's staan op de website. Jeugdcommissie: Annemarijn Sintenie, Lars Visser, Erwin Robbertz en Johan Stuart.

www.vwgzkl.nl/jeugdvoegelclub