

Van Kieviten en oud geld

2016 het Jaar van de Kievit

Naar aanleiding van 2016 het Jaar van de Kievit, ken je deze tekst?

*Daar komt een vogel aan
met rafelige vleugels
diepe slagen zwart op wit.
Hij duikt en dartelt
laat zijn maffe kuifje zien
slijpt zijn stem en roept
zichzelf tot kievit uit.*



Foto: Koos Dansen

Geschreven door Koos van Zomeren, op verzoek van de Nederlandsche Bank, voor ons laatste bankbiljet van 1000 gulden uit 1996. Uit een artikel in De Volkskrant destijds haalde ik bijgaand fragment:

In het ontwerp van Drupsteen is de Kievit zichtbaar in het watermerk. In minuscule letters op het biljet staan elf namen, waaronder de weidevogel in Nederland plaatselijk bekend is: van 'Ijip' (Friesland) tot 'boterkontje' (Loosdrecht). Tegen het licht vormen de precies passende delen van het zogenaamde doorzichtregister een kievitseï. Aan de achterkant van het duizendje is een speciaal door Koos van Zomeren geschreven gedicht opgenomen.

Koos van Zomeren vierde op 21 oktober 2015 zijn 50-jarig schrijversjubileum in Arnhem. Koos Dansen (lid van de ledenraad van SOVON) wilde daarbij publiekelijk iets aardigs tegen hem zeggen, googelde daartoe zijn naam en liep tegen dat bankbiljet met kievitverhaal aan. De Kievit trof hem extra, omdat hij toevallig diezelfde ochtend een foto had gemaakt, waarop de schoonheid van de Kievit goed tot uitdrukking komt. Deze foto heeft Koos in geprinte vorm aan de schrijver overhandigd en daarbij zijn literaire tekst voorgedragen. Kortom, een stukje bijna vergeten Nederlandse historie, een mooi eerbetoon aan een bevoegen natuurschrijver en een gedenkwaardig monument voor de Kievit!

■ *Antje Ehrenburg*