

Grootse avonturen Jeugdvogelclub

Vogels in de hand en uitstapje door het land

De Jeugdvogelclub heeft weer grootse avonturen beleefd. Wat te denken van het ringen van vogels of een tocht niet alleen naar, maar zelfs dwars door de beroemde Oostvaardersplassen. Een beknopt overzicht van de belevenissen van onze jonge vogelvrienden.



Een gevangen **MANNETJESSPERWER** in het Vogelringstation. Foto: Annemarijn Sintenie

Wat een felle ogen heeft een Sperwer!

Een bezoek aan een Ringstation is altijd een hoogtepunt. Dit jaar bezochten we op 12 september het station in de Kennemerduinen. Na een fietstocht klommen we eerst naar trektelpost Parnassia waar Eduard aan het tellen was. Hij vertelde kort iets over de vogeltrek en zijn microfoonje. Daarmee neemt hij alle geluiden van langstreckende vogels op. Op de Vinkenbaan verwelkomde Han Buckx ons. Hij liet ons heel wat vangsten zien: Roodborst, Sprinkhaan-



Ringer **HAN BUCKX** geeft tekst en uitleg aan de jeugdleden. Foto: Johan Stuart

zanger, Zanglijster, Zwartkop en Tuinfluiter. Op naam brengen, wegen, meten, vet bepalen, de kinderen weten er nu alles van. Maar wat zit er toch in die grote zak? Daarin bleek een jong mannetje sperwer te zitten. Wauw, wat een felle rakker is dat, en die ogen! Verder vonden we nog een baby Zandhagedis, een jonge pad en aten we nog Grote Zandkool (wilde rucola). Via een mooie fietstocht kwamen we weer terug bij ons startpunt Station Overveen.

Heel ver weg een zeearend



Jong én oud
door de OOSTVAARDERSPLASSEN.
Foto: Johan Stuart

Zondag 11 oktober beleefden we een bijzondere dag. Met 11 jeugdleden, ouders en volwassen leden van de Vogelwerkgroep (totaal 35 mensen) reisden we naar de Oostvaardersplassen. Bij het nieuwe bezoekerscentrum dronken we koffie/thee. Toen even wachten, want onze Staatsbosbeheer-gids was het vergeten.... Gelukkig was er een vervanger! Op een grote kar reden we het gebied in. We zagen veel Brandganzen, Grote Zilverreigers, Heckrunderen en heel veel Edelherten. Elk groepje vrouwtjes werd verdedigd door een mannetje met een groot gewei. Imposant om te zien. Een Edelhert was die ochtend doodgegaan en de Vossen waren begonnen met eten. We zagen trouwens in totaal 7 Vossen! Dat zijn dus dagdieren! Het was een mooie tocht, maar wel erg koud! Via de vogelhut Zilverreiger reden we naar Gasterij Oostvaarders. Daarboven heb je mooi uitzicht. We zagen een enorme grote groep paarden en zelfs een ontsnapt exemplaar langs het Jan van den Boschpad! Heel ver weg ontdekten we een Zeearend, zittend in een boompje. Om 4 uur waren we weer terug van een mooie dag!



Jeugdclubleden genieten van het landschap in het **KRAANSVLAK**. Foto: Johan Stuart

‘Plop’paddenstoelen leuker dan Klapekster

Het wisentenpad door Kraansvlak is spannend; achter elk duin kun je immers oog in oog staan met een Wisent. Het grootste landdier van Europa! We trokken op zondag 8 november met 8 kinderen langs de gele paaltjes op zoek naar Wisenten. Wisenten hebben we echter niet gezien, wel groepjes Vinken, Sijzen of Spreeuwen, die op trek waren. Schattige Goudhaantjes kwamen vlakbij en de Klapekster (roofvogel onder de zangvogels) was super leuk, maar de vele paddenstoelen waren misschien nog wel leuker! Zeker alle soorten stuifzwammen en aardsterren, die natuurlijk geholpen werden met de verspreiding van de sporen..... Ploppaddenstoelen noemden de kinderen ze. Ook zagen we een kleine Watersalamander op het pad en vonden we een dode bruine kikker. We moeten nog een keer terug voor de Wisenten.

Het programma voor 2016 maken we in de Kerstvakantie. Ideeën zijn welkom bij jeugd@vwgzkl.nl.

Ga je mee op verkenning in de natuur?

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee. Er zijn enkele leenkijkers. Heb je vragen? Neem dan even contact op met ons: jeugd@vwgzkl.nl, 023-5389481 of 06-53129644. Foto's staan hier www.vwgzkl.nl/jeugdvoelclub. Jeugdcommissie: Anne Balk, Annemarijn Sintenie, Dennis Klein (nieuw, oud jeugdlid), Erwin Robbertz en Johan Stuart.