

Adder op het fietspad

Eind augustus, in de laatste vakantieweek, hadden we nog een paar erg warme zomerse dagen. Om dan in het begin van de avond nog een rondje te gaan fietsen over de Stroese Heide die nog in volle bloei staat, is wel erg aantrekkelijk. Daar dachten mijn vrouw en ik niet alleen zo over. Wat werd er massaal op het nieuw gereed gekomen betonnen fietspad tussen Kootwijk en Stroe gerecreëerd!

Op één plek leek het wel file. Daar stond een vrouw voorover gebogen op het fietspad met een stokje in haar hand naar de grond gericht. We zagen dat ze daarmee een jonge adder van circa 20 cm lengte naar de berm van de weg dirigeerde. We kennen de vrouw, Annemarie Rijsdijk. Ze is natuurliefhebster en woont in Stroe. "De adder zag ik op het fietspad, ik was er zowat overheen gereden" vertelde ze. "En een stuk terug op het fietspad zat ook al een hazelworm". Mijn vrouw heeft een foto gemaakt van de reddingsactie van Annemarie en ook van de juveniele adder (zat eerst op de weg, later op het zand).

Even later, verder doorfietsend, troffen we een doodgereden juveniele adder aan op het fietspad. Hetzelfde verhaal de andere dag, weer een dood gereden jong exemplaar, dit keer op het nabijgelegen fietspad met gravel. Ik weet dat dit een wat droevig relaas is over verkeersslachtoffers. Maar er worden, gelukkig maar, ook reddingen verricht.

Aart Buurma



Annemarie Rijsdijk uit Stroe bezig met haar reddingsactie (met een gevaarlijk kort stokje). Ze is gelukkig niet gebeten. Verderop lag nog een juveniele adder op het fietspad. (Foto's: Aagje Admiraal)

