

Ijskikker

Deze bruine kikker kwam op Eerste Kerstdag opeens uit een pol pitrus tevoorschijn en scharrelde over de besneeuwde ijslaag van onze tuinvijver, waar wat dooiwater stond in kuiltjes die door huismussen gemaakt waren toen ze daar een sneeuwbad namen vóór de dooi inviel.

Vorig jaar werd de vijver bezocht door een blauwe reiger die op de dag dat de dooi inviel meteen in de gaten had dat er wat te halen viel. Hij heeft toen wel zo bruine kikkers



Foto's: Paul van der Poel

per dag weggehaald in en rond de vijver, vooral onder een kruipjeneverbes vandaan. Foto's zijn te zien op de RAVON-website in het fotoalbum Predatie, Ziekten en Sterfte.

We hebben in het verleden al geconstateerd dat er meteen na dooi bruine kikkers tevoorschijn komen. Later vind je die dood terug. Dat lot heeft de reiger deze 'vroegelingen' vorig jaar bespaard.

Paul en Loes van der Poel