

Boomkikker in de WC

Dat de boomkikker nog maar in enkele gebieden van Nederland voorkomt was me bekend. Een van die gebieden is de Achterhoek waaronder de omgeving van Borculo. Ik was zelf niet bekend met het feit dat de boomkikker ook in de bebouwde kom voor kan komen. Op een avond zaten we in de woonkamer en we hoorden wat vallen. Mijn vrouw ging in de gang en in de keuken op onderzoek uit maar ze kon niets ontdekken. Maar toen ik voor het naar bed gaan op de WC kwam zag ik daar een smurf op de grond liggen. Er was een onweersbui geweest met een beetje wind. Hij zou eraf gewaaid kunnen zijn. Die smurfen

hadden we ooit verzameld van een grootgrutter, die ze cadeau gaf bij de boodschappen. Ik raapte de smurf op om die terug te zetten op het vensterbankje. Daar staat de verzameling, leuk voor de kleinkinderen. Ik keek nog even rond of er nog meer lagen en toen zag ik een "groene smurf". Ik dacht dat kan niet en keek beter en toen zag ik dat het een boomkikker was

met zijn hechtschijfjes. Ik had wel eens foto's gezien van deze soort en herkende meteen de boomkikker. Maar in de natuur zelf had ik ze nog nooit gezien.

Ik heb er meteen een aantal foto's van gemaakt, want ik wist dat anderen mij niet zouden geloven als ik het verhaal zou vertellen. Het beestje liet dat geduldig over zich heen komen. Hem/haar fotograferen in de natuur vergt veel geduld om de kikker te vinden en hem/haar dan nog goed op de foto te zetten ook. Maar nu heb ik als achtergrond de tegels van de WC. Op zich is dat ook een apart gezicht. Intussen ben ik er achter gekomen, dat de kikker voorkomt aan de westkant van Borculo en een beetje van die kant af woon ik. Maar ik woon toch ook weer niet helemaal aan de rand. In de tuin tussen de burens en ons hebben wij een vrij ruig stuk en daar doen we niet zoveel aan onderhoud. Er staan wat hoge struiken, waaronder het krentenboompje.



Foto's: Jo van Dreumel

We trekken daar af en toe wat hoog onkruid weg. Via de takken van deze struik moet hij op het WC raampje terecht zijn gekomen. Dat was ook wel te zien aan de sporen op het raampje de volgende dag. Na de fotosessie heb ik voorzichtig tegen zijn achterpootje getikt om hem/haar weer richting het raampje te doen bewegen. Dat had de kikker liever niet, want dan sloeg het beestje meteen met het pootje achteruit. De eerste keer dat hij/zij dat deed schrok ik. Maar uiteindelijk is de boomkikker toch door het raampje naar buiten gegaan. De kikker klom met zijn hechtschijfjes zo tegen de tegels op. Ook schijnt daarbij zijn buik te helpen. Het was echt geen kleintje 4,5 tot 5 cm groot en dat klimt zo omhoog tegen gladde tegels.

Bij het zien van de foto's reageren de mensen heel verschillend. De een zegt: "Zo'n kikker heb ik nog nooit gezien". De ander: "Wat een griezel, die moet zich bij mij op de WC niet laten zien". Weer een ander: "Die zal wel met ET meegekomen zijn". Ook zijn er bij die willen weten welke prins er tevoorschijn zal komen als je deze kikker kust... Als je het beestje zo in de hoek ziet zitten, dan doet hij erg aandoenlijk aan. Je zou er medelijden mee krijgen!

Jo van Dreumel