

## Een onverwachte strand pad bijzondere actualisatie van een rugstreppaddenhok!

Vakantie kan natuurlijk ook in eigen land. Zoals wel vaker, ging ik in 2009 met vrouw en de twee meiden naar Texel. Nu is het op vakantie voor een RAVON-ner altijd leuk om je ogen open te houden in een vreemde omgeving. Na wat speurwerk op de site van RAVON kun je al snel zien dat er heuse kilometerhokken te scoren zijn voor verschillende soorten. Zelfs 10x10km hokken, dat is dan dubbel leuk na wat overzichtjes per Google Earth uitgedraaid te hebben. Zomervakantie is, hopen we dan, veel zon, gewoon even niets, met een boek op het strand, koelbox en te veel ijsjes eten.

De meiden vermaakten zich prima, van zand en water krijgen ze nooit genoeg. Ook het RAVON-net bleek, nu we er toch zijn, een handig hulpmiddel om wat te vissen. Het bleef bij wat zandspiering, ongelofelijke hoeveelheden garnalen, krabben en kwallen, ook een genot voor de jeugd. Het mafste wat ons overkwam was een Engelsman die me vroeg het net te lenen, niet om te vissen maar om zijn bril te zoeken in het losse zand! Inmiddels hadden de meiden de omgeving beter verkend en met wat vakantie vriendinnen waren ze naast onze favoriete strandtent (ook al meerder jaren!) aan het spelen. Omdat deze vader deze plek puur per toeval gekozen had en het onmogelijk acht iets te vinden in deze omstandigheden, bood ik de meiden een beloning bij het vinden van een pad (en geen ijsje!). Na uitgelegd te hebben dat de padden er hier anders uitzien dan tijdens de paddentrek, met een heuse streep op de rug kwam er zo'n blik van "het zal wel pap....". In m'n tentje verscholen voor de zon kwam de jongste miep aanrennen: PAPA, we hebben zo'n hoe heet die ook alweer pad gevonden! Mag ik de emmer? Nu hebben ze de leeftijd dat ze me ook wel kunnen dollen en had nog even zoiets van o... jaa?. Al rennend terug naar de bewuste plek was

onze andere miep (geen paddenfan) nog aan het na-rillen van de actie die zich ervoor afgespeeld had. Ze was zand onder een betonplaat aan het wegschrapen en in een fractie van een moment had ze zomaar een rugstreppad in haar handen. Prachtig, nog geen 40 meter vanaf het zoute water tegen de duinen aan. Uniek? Nee hoor, maar wel voor de meiden, papa kon betalen en ook meegenieten, van de foto! Inmiddels weten ze dat het om rugstreppad gaat en de beloning was waarschijnlijk onevenredig hoog. De echte Ja-choe!! kwam pas in de accommodatie, toen ik zag dat de waarneming precies was gedaan in een prioritair 10x10 verspreidingsonderzoek hok voor de rugstreppad!

**Wim van den Heuvel**



Rugstreppad – Jelger Herder



De bewuste rugstreppad! – Wim van den Heuvel