



Mijn verhaal als schooljongen ... en de weeraal

Als schooljongen woonde ik in de jaren '60 in Boven-Hardinxveld aan een rivierdijk van de rivier de Beneden-Merwede. Als je dan uit school kwam was het omkleden, laarzen aan en dan zo snel mogelijk naar de rivier om vis te vangen. Dat was altijd spannend. Bij de plaats aangekomen liep je op een lange krib die nog maar voor minder dan de helft boven het water uitstak. Alles om je heen was nog nat en dus wist je dat het afgaand tijd was. Aan de oostkant van de krib stond over een breedte van ca. 20 m nog 70 cm water dat langs de dijk in een klein haventje doorliep. Mijn doel was om daar naast de krib met de hand vissen te vangen. Als het water nog te hoog stond, had ik als alternatief hengelen op de krib.

Op een middag stroomde er nog circa 2 cm water op de zandplaat vanuit dat iets diepere haventje naar de rivier. Er kwamen allerlei vissen voorbij zoals tientallen glasaaltjes, botjes van 2 cm, riviergrondels, blankvoorns en toen opeens een kronkelende bijzondere vis waarvan ik de naam niet wist. Hij was langgerekt en rond met lengtestrepen en veel bekdraden. Later kwam er nog een tweede voorbij. Deze heb ik in een emmer mee naar huis genomen en mijn vader op de proef gesteld. "Hè joh, dat is een weeraal, een soort barometer". Ik heb deze weeraal in een aquarium gehad en die sprong er inderdaad uit als er ruw weer aankwam. Later kwam ik er achter dat hij officieel grote modderkruiper heet.

Jaap Tromp



Toevallig kreeg RAVON onlangs onderstaande melding van een lezer:

"Achter mijn huis in Hardinxveld-Giessendam ligt een 'troosteloos' ogende sloot, althans zo lijkt het. De sloot is beschoeid en is ongeveer 1.2 m diep waarvan een meter door rottend blad is opgevuld. Een groot deel van het jaar is het wateroppervlak volledig met kroos bedekt. In het zeer vroege voorjaar van 2011 was ik de sloot handmatig aan het baggeren. Daarbij kwam ik plotseling een grote modderkruiper tegen. Het dier was 25 cm groot. 's Zomers zie ik regelmatig langwerpige vissen wegschieten. Omdat er in de sloot verder uitsluitend driedoornige stekelbaars voorkomt, zijn dat waarschijnlijk ook grote modderkruipers". "Een prutslootje.....of toch niet?"

Paddentrek

*De spanning is niet meer te houden
Man wil vrouw en vrouw wil man
Vrijen, sex, lichamelijke
Geen weg die dat tegen zal houden*

*Bunzing, kraai of autoström
't Houdt ze niet van deze droom
In fantasie reeds liefgehad
In de praktijk ...een platte pad*

**Geschreven door Mare Nynke
voor Paddenwerkgroep
De Refter te Ubbergen**

De gewone pad

*"Miskend vanwege zijn uiterlijk"
schrijft een zekere schrijver over de pad
in zijn schrijfsel genaamd
De Gedeprimeerde Kieviet*

*Maar al die daar genoemde wratten
wegen niet op tegen
die onwaarschijnlijk mooie prachtige
kastanjebruine ogen*

*Pad, mocht je ooit uitsterven
dan zal ik iedere mooie prinses
die ik tegen kom kussen
om je weer terug te krijgen*

Frans Hagedoorn



**Bijzondere paring, ziet u waarom?
(Foto: Jelger Herder)**