

# Horen, zien en .....

*Paul Paumen*

Zwijgen? ... Nee ... Nee ... zwijgen zeker niet! Integendeel lawaai maken, roepen, rennen, lachen en vooral plezier hebben. Dat mag dan ook als je een kind bent van vier tot twaalf jaar oud en samen met nog zo'n 350 andere kinderen in het bos een natuurspoor volgt.

Niet alleen horen en zien .... maar ook ruiken, proeven en voelen! Alle zintuigen gebruiken in de natuur, dat was het thema van het jaarlijkse Herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos.

Er waren door de JvW-educatiegroep (Dick, Nel, Annie, Ineke, Carola, Toos, Riet, Margreet, Ibolika, Joop, Ankie, Frank, Jaap en Paul) dit jaar weer meer dan twintig leuke natuuropdrachten bedacht, die met de zintuigen te maken hebben.

## **Kou en regen kunnen pret niet drukken bij herfstnatuurspel**



*De Zeekant 27-10-1999*

Op die herfstnamiddag in oktober trok dan ook een spoor van kinderen vaak met hun ouders door het Leeuwenhorstbos van post naar post, om met volle overgave de verschillende natuuropdrachten uit te voeren.

Goed kijken bijvoorbeeld: Wat kun je allemaal zien bij een oude beuk? Kijk eens goed naar de vorm van een blad, ken je het blad dan ken je de

boom! Kijk eens wat er gebeurt als je grond omwoelt? Je vindt dan allerlei bodemdierpjes. Kijk naar poepsporen en je weet waar de vogel woont! Goed opletten want bij het kimpel krijg je maar weinig tijd om te kijken 'wat hoort in de natuur en wat niet'.

Ook het voelen werd met veel enthousiasme uitgevoerd: Is de boom ruw of glad? Zijn de bladeren dik of dun? Welke bosvruchten voel je in de opgehangen voelzakken? Kun je verschil in houtsoorten ontdekken door plankjes hout te wegen?

Luisteren (voor kinderen wat moeilijker!) Maar toch, werden de vogelgeluiden en de geluiden die in de natuur niet thuis horen volop geraden. Natuurlijk werd er ook geproefd (welk kind wil dat niet!) nou.. de vele bijgeluiden die bij die controle post kon horen, kun je wel raden.

De opdracht om een herfstgedichtje over zintuigen te maken, gaf goed weer wat er die middag allemaal in het bos te beleven viel by:

Ik zie ... heel veel struiken. Ik ruik ... het dennegroen fris. Ik proef ... lucht die lekker is. Ik hoor ... de vogels fluiten en voel ... me lekker ... buiten.

Met een paar extra handen (Coby, Lotte, Dory bedankt!) lukte het de educatiegroep ook dit jaar weer een paar honderd kinderen met hun ouders een fijne wandelmiddag in het bos te bezorgen en dat is vooral wat we hopen, blijvende aandacht voor de natuur bij te brengen.

Tot slot nog een van de vele leuke kinderreacties bij de ruikopdracht, hier moest de geur uit vier kleine flesjes worden vergeleken met de 'watermunt', daarbij riep zo'n kleine bengel, kennelijk al in de wintersfeer " O, ik ruik het al ... pepernoten!"

Samen met kinderen actief in - en met de natuur, blijft een leuke en dankbare bezigheid.