

WEET JE WAT OOK LEUK IS.....

om eens te komen kijken in het Jan Verwey Natuurcentrum als schoolkinderen daar actief bezig zijn met het nieuwe diorama. Er zijn n.l. leuke opdrachten, speurtochtjes en spelletjes bedacht, waaraan de kinderen met volle overgave deelnemen en veel plezier beleven.

Schoolkinderen; ze zijn er in alle soorten en maten. Het is grappig om mee te maken hoe elke leeftijdsgroep weer anders reageert op de dingen die te zien en te doen zijn in het Natuurcentrum.

Neem bijvoorbeeld de kleintjes van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2). Meestal beginnen we met een kleine rondleiding langs het diorama. Daarna laten we hen opdrachtjes uitvoeren met schelpjes of ander materiaal. Het is echt genieten van die kleintjes: hoe ze met hun grote nog verwonderde ogen rondkijken en van die onverwachte vragen stellen. Vaak vertellen ze hun eigen verhaaltjes over "enge" beesten die ze hebben ontmoet.

Dan de iets oudere groepen van 7 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8). Leergierig en hongerig naar informatie stellen ze de leukste vragen en proberen vooral boven alle andere kinderen uit te komen. Bij spelletjes zoals raden van plantennamen, sporen van dieren en het korte leven van een pad, is het

voor hen het belangrijkste de eerste en de beste te zijn.

De oudste groep, de brugklassers, zijn niet altijd even gemakkelijk, maar als je goed kijkt, zitten zij zichzelf het meest in de weg. En om in vogeltaal te spreken, hier zie je tussen de juvenielen al enkelen die pogingen doen tot hun eerste baltsgedrag.

Weet je, er komen jaarlijks zo'n duizend kinderen in klasverband naar het Natuurcentrum. Kom gewoon eens een keertje kijken wat er allemaal gebeurt. Een helpende hand is voor ons mooi meegenomen! Je hoeft echt niet veel van de natuur te weten of een echte vogelaar te zijn om de kinderen te begeleiden. Bovendien liggen de antwoorden binnen handbereik.

Ineke van Dijk is de contactpersoon voor afspraken met de scholen. Zij weet precies wanneer welke groepen naar het Jan Verwey Natuurcentrum komen.

Bel haar eens op (071-3616954), kom eens langs, dan zul je zelf ervaren hoe leuk het is

Paul Paumen



Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft.

Enkele weken geleden werd het eerste exemplaar van de Natuurgids voor de Bollenstreek aan de burgemeester van Katwijk uitgereikt. De trilogie is nu compleet. Al eerder verschenen boeken over de vogels en de flora van onze streek. Al bladerend in deze nieuwe gids besef je weer dat Noordwijk en omgeving op het gebied van natuurbeleving veel te bieden heeft. Daarbij komt dat die natuur vlak naast de deur ligt, terwijl we toch in een verstedelijkt gebied wonen. Een zondagmiddag in de Hoofdstraat laat zien wat dat betekent. Toch is het gevoel van vol en drukte om je heen een betrekkelijk begrip. Jan Kloos, de geschiedschrijver van Noordwijk maakte rond 1920 een tochtje door de Bronsgeest. In een verslag van deze wandeling in De Noordwijker riep hij uit: `Hier geen drukte van de sport meer, alleen de stemme Gods in de natuur. Hier ademt de dichter, de schilder vindt stof voor eene studie...`

Ik zou me kunnen voorstellen dat je `s morgens vroeg op het strand inspiratie voor een gedicht zou