

# Vogelnieuws uit Schotland

*Koene Vegter*

Waarom nog naar verre streken afgereisd, als de Vale Gieren richting Noordwijk vliegen, zult u zich afvragen, maar dat kon ik dit voorjaar natuurlijk nog niet bevroeden, zodat wij onze vakantie richting Schotland hadden gepland - natuurtechnisch zeker een aanrader en ook wat betreft vogels niet te versmaden, wat uit de hieronder verzamelde gemengde berichten verder moge blijken.

## **The Farne Islands**

In plaats van het meer toegesneden IJmuiden - Newcastle hadden wij voor de lager gelegen overtocht Rotterdam - Hull gekozen, om zo tevens van de onder Schotland gelegen graafschappen Yorkshire, Northumberland en Cumbria te kunnen genieten. Dit bood meteen de gelegenheid voor een bezoek aan de enkele mijlen buiten de kust van Northumberland gelegen Farne Islands. Vanuit het plaatsje Seasides, dat behalve een hoog fish and chips gehalte verder weinig te bieden heeft, kan men voor een pond of vijf een boottrip maken naar de Inner en de Outer Farnes, een bedrag dat overigens nog zo'n beetje verdubbeld wordt door de landing fee van de National Trust, zodra men voet aan wal op één van de eilandjes zet. De echte vogelaar laat zich hier uiteraard niet door afschrikken en al gauw koersten wij vergezeld door andere kijkers en telescopen tussen de eilandkliffen, omzoomd door duizenden Zeekoeten, Papegaaiduikers, Kuifaalscholvers en Drieteenmeeuwen, met ook nog een enkele Jan van Gent. Kortom een schitterende belevenis en een mooie opmaat voor de vakantie.

## **RSPB**

Eén van de genoegens van een Engelse vakantie is dat je voor een spotprijs 's ochtends de Times kunt halen. In Engeland voor 30 p. en in Schotland zelfs voor 20 p., maar daar is het wel weer zo dat je het zondags op de eilanden kunt vergeten, want dan worden daar geen kranten bezorgd. Al in de eerste week rolde er een folder uit van de RSPB, de Royal Society for the Protection of Birds, waarin een ieder wordt aangespoord lid te worden en zo ondermeer tegenstand te bieden aan de achteruitgang van bekende (zang)vogels. Uit een kaartje bleek een achteruitgang tussen 1970 en 2000 van de Merel met 26%, de Huismus met 43% en de Zanglijster zelfs met 59%. Aanmelders ontvangen de state-of-the-art RSPB birdfeeder om zo de eigen tuin tot een toevluchtsoord voor de vogels te maken. Hoe succesrijk deze actie is weet ik niet, wel dat ze een prachtig tijdschrift uitgeven.

## **Ospray Centre in Loch Garten**

De Visarend die in het begin van de vorige eeuw uit Schotland verdween, is in de vijftiger jaren teruggekeerd en inmiddels zijn er al circa 150 broedparen. Op de oorspronkelijke broedplek bij Loch Garten in het zuiden van Schotland is een voor het publiek toegankelijke kijkplek ingericht, waar rechtstreeks of via een closed-circuit televisiecamera het leven van deze prachtige roofvogels kan worden bewonderd.

Het centrum is van eind april tot eind augustus, tot de trek naar West-Afrika begint, een bezoek zeker waard.

Aan het eind van onze vakantie lasen wij in de Times dat men er eindelijk in geslaagd is, voor het eerst in 150 jaar, na een project van 7 jaar, waarin Visarenden vanuit Schotland naar Engeland waren overgebracht, een eerste broedpaar in Engeland (Rutland) te realiseren.

## **Thor**

Eind mei konden wij via de Times kennis nemen van de geboorte van Thor, ontstaan uit de kunstmatige bevruchting van moeder Meg, een Stepparend met zaad van Tallin, een Steenarend. Als cruciaal voor dit succes werd het langzame bevriezen van het zaad gezien. Het betreft hier een Schotse wereldprimeur, die van belang wordt geacht om bedreigde roofvogelsoorten te beschermen.

## **Skye**

Als lezer vraagt u zich misschien af of wij ook nog life vogels zagen in Schotland. Nu, in voldoende mate. Wij reisden rond, verbleven enkele dagen in het fraai gelegen havenplaatsje Ullapool en een week in een crofthouse op het mysterieuze eiland Skye, waar wij elke dag ontwaakten temidden van het geluid van Leeuweriken en Tapuiten. In het water de Kleine Plevier, Middelste Zaagbekken, duikende Jan van Genten en Rotspiepers. Een gewone Duif bleek de Rotsduif te zijn, de gewone Ekster kwam niet meer voor en een fantasie-eendje in de haven van Oban bleek bij naspeuring in de boeken een Zwarte Zeekoet te zijn. Met zo af en toe een vallende Steenarend in het vizier begrijpt u wel dat het ook op vogelgebied goed toeven is in Schotland.

