

NATUURKALENDER

Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kun u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het ook mailen naar: keeserkelens@hotmail.com
Hieronder een bloemlezing van het afgelopen kwartaal:

Van: Jelle van Dijk
Verzonden: vrijdag 1 juli 2005 10:09:03
Onderwerp: Stormvogeltje

Hallo allemaal,

Na enige aarzeling vanwege de regen ben ik vanmorgen toch maar even naar de zeetrekhut gegaan. Je hebt daar bij WZW 3 nog net een droog hoekje als je de eerste bezoeker bent. De kans daarop is vrij groot als je om 7.00 u present bent. Na vier minuten kreeg ik een donker vogeltje met een grote witte stuit in de kijker die me in eerste instantie aan een wat vreemde Huiszwaluw deed denken, zowel wat formaat als vliegwijze betreft. Snel de telescoop op het statief gezet. Nu was heel goed te zien dat de kop en de buik van het vogeltje geheel zwart waren! In rechte lijn vliegend met een vreemde vleermuisachtige fladdervlucht passeerde het Stormvogeltje op zo'n 400 meter. De lichte streep op de ondervleugel, een belangrijk kenmerk van deze soort, heb ik niet gezien of wellicht ook niet kunnen zien vanwege het hoge standpunt, de afstand en het sombere weer. Voor mij is dit na ruim 30 jaar zeetrekten pas de eerste maal dat ik bij Noordwijk een Stormvogeltje waarneem. Voorzover ik kan nagaan zou het hier gaan om de tweede juli-waarneming voor Nederland. Op verschillende telposten in Schotland en Ierland die op enige afstand van broedkolonies zijn gelegen worden Stormvogeltje in de zomer uitsluitend gezien bij regenachtig, somber weer. Bij beter weer blijven ze ver uit de kust.

Groeten, Jelle

Van: Peter en Marleen Spierenburg - de Kok
Verzonden: maandag 4 juli 2005 23:36:17
Onderwerp: koolmees op balkon

Hallo allemaal,

Op ons balkonnetje op driehoog hebben we een nestkast waar nu een Koolmees met jongen in zit. Al twee winters wordt deze door een Koolmees als slaapplek gebruikt. Maar dat ze de hoogte ook niet bezwaarlijk vinden om te broeden is toch verrassend. Voor elke vlucht met rupsen en insecten moeten ze toch vanuit het plantsoentje toch zo'n 10-12 m omhoog vliegen. De kast zit vlak naast de balkondeur. We zitten er met ons neus bovenop maar ze trekken zich nergens wat van aan. Echte stadsvogels dus. Dit bleek ook wel uit de tuinvogeltelling die afgelopen winter door SOVON en KNNV werd georganiseerd: in de stad zitten meer Koolmezen dan Huismussen.

groeten Peter

Van: John Stigters
Verzonden: maandag 11 juli 2005 16:39:13
Onderwerp: torenvalkjes

Hallo allemaal,

Afgelopen zaterdag ochtend stond ik op de Boerhavelaan te Noordwijk te wachten voor de start van rondwandeling naar het hondskruid 9.30 uur. En zag op een gegeven moment een valkje aankomen vliegen, beginnen daar toch een aantal jongen te roepen, ik even zoeken en ja hoor op een rand van het huis met het rietendak zaten 4 wat later bleek vliegvlugen jongen. Tijdens de excursie waren twee van de jongen voor het eerst uit gevlogen en dat bracht nog wat onrust met zich mee voor het ouderpaar want als er maar een buizerd of een sperwer in de buurt kwam was er paniek in de tent, en deden ze er alles aan om de vogels te verjagen. Ik vond dit een leuke waarneming die ik jullie niet wilde onthouden.



Met vriendelijke groet, John Stigters, Warmond

Van: Jelle van Dijk
Verzonden: zaterdag 16 juli 2005 20:12:52
Onderwerp: hermelijnvlinder

Hallo allemaal,

Vanavond werd ik gebeld door Ton van Schie uit de Leon Senfstraat. Hij had op zijn stoep in de achtertuin een merkwaardige rups gevonden. Uit de beschrijving maakte ik al snel op dat het hier om een of andere hermelijnvlinderrups moest gaan. Snel er heen en de rups bekeken. Hoogstwaarschijnlijk de rups van een Grote hermelijnvlinder. Wat niet klopte met de plaatjes uit de boeken die ik heb was de kleur van de flanken. Deze is namelijk zwart in plaats van groen zoals op de plaatjes. Deze plaatjes tonen echter altijd de volwassen rups. Op Internet wat plaatjes bekeken en daar zijn inderdaad afbeeldingen te vinden van jonge rupsen die geheel zwart zijn. Zoek met Google bij "cerura vinula" en je krijgt rups en vlinder te zien. De rups is losgelaten op een populier (de voedselplant) in het Duinpark.

Groeten,
Jelle



Van: J.J. Bouwmeester
Verzonden: maandag 25 juli 2005 14:53:14
Onderwerp: Wezel

Zondag, 24 juli om 13.30 stak er een Wezel het fietspad bij de vogeltrekduintop de "driesprong" over. Het beest bleek nog razend snel met een muisachtige in de bek die ruim de helft van de lichaamslengte van de Wezel was. Die zal wel pijn in zijn nek overhouden. Trouwens in voorgaande jaren zag ik vaker op deze plek een Wezel.
gr joost

Van: Hein Verkade
Verzonden: woensdag 3 augustus 2005 0:07:54
Onderwerp: geringde zilvermeeuw

Hallo allemaal,

Het kan soms raar lopen, ook in een meeuwenleven. Het blijkt dat de vogel die van de week op ons dak verscheen al drie en een half jaar niet meer gezien is. Zelf heb ik hem voor het laatst gezien in maart 1988 op het strand bij de uitwatering. Ook Kees Camphuysen vroeg zich af waar zo'n plaatstrouw beest in die tussentijd gebleven is. Zelfs gewone Zilvermeeuwen blijven verrassen.

groetjes Hein

Van: Jantien Westerhoff
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2005 22:51:18
Onderwerp: grote bonte specht

Aan de "strandlopers",

Gisteren, 22 augustus, zag ik een grote bonte specht in de wilg in onze tuin in het Vinkeveld.

Werkelijk heel bijzonder. Hij of zij liep minutenlang omhoog langs de verschillende takken, al roffelend (heet dat zo?).

Nu las ik in een vogelgids, dat deze specht wel meer in tuinen gesignaleerd wordt. Voor mij was het de eerste keer dat ik een specht van zo dichtbij kon bekijken.

Jantien Westerhoff