

Ingezonden brief:

Beste mede natuurliefhebbers,

Deze ingezonden brief dient om even mijn hart te luchten, over de onverschilligheid waarmee de overheid met onze natuur omspringt.

Zo'n 20 jaar geleden hadden wij ons gevestigd aan de Trappenberglaan te Rijnsburg in de polder Klei oost. Toen we daar net woonden zagen we vanuit huis de kerktoren te Voorhout. Alles was grasland met de daarbij behorende flora en fauna.

Ons huis stond aan de Maandagse Wetering en we genoten dagelijks van de vele soorten watervogels. Zo broedde ieder voorjaar bij ons een bergeend succesvol, en in de herfst hadden we het uitzicht over enorme zwermen trekvogels die zich daar verzamelden. In de winter als er ijs lag, was er in de bocht van de Maandagse Wetering een groot wak, waar het dan krioelde van de meest mooie soorten watervogels.

Helaas besloot de gemeente om de Kloosterschuurpolder te bestempelen als kassenbouwgebied en toen was het met de vogeltrek gebeurt. Wel hebben we nog jarenlang van onze watervogels kunnen genieten, totdat we bericht kregen dat we moesten plaatsmaken voor de industrie. Toen begon de echte afbraak van onze mooie polder. Een voor een vond ik de hazen die bij ons altijd in het land speelden,

doodgereden terug op de weg. Verdreven door de oprukkende bouw van nederlands "welvaart". Onze tuin werd volledig verwoest door de bulldozers, al zijn gevederde inwoners verdreven in januari, wat ze waarschijnlijk niet hebben overleefd. Door deze onteigening zijn we in de Elsgeesterpolder terecht gekomen en wonen hier nu alweer drie jaar naar volle tevredenheid. De Maandagse Wetering mis ik nog wel, maar hier geniet ik nog meer van de diverse soorten weidevogels. Er zitten hier ook veel patrijzen en hazen. Ook heb ik een hermelijn waargenomen in de tuin en zit er elke avond een torenvalk je te slapen onder het afdak van onze schuur. Een ijsvogeltje komt regelmatig een goudvisje pikken uit de vijver in de tuin. En 's nachts vliegt er regelmatig een uil langs de ramen van ons huis. Door al deze dieren voelden wij ons gauw thuis hier in de polder.

Maar helaas is dit van korte duur, want onze gemeente heeft besloten dat ook hier de welvaart niet te stuiten is en hebben we inmiddels bericht gekregen dat ook de Elsgeesterpolder voor een groot deel opgeofferd moet worden voor huizen en kassenbouw. Mijn hart breekt als ik denk aan de tijd dat ik weer machteloos toeschouwer zal zijn, als deze prachtige polder vernietigd wordt.

Caroline Blans Elsgeesterweg 22 Rijnsburg



Foto : Jan Hendriks