

Kraanvogels in de mist

Op zondag 5 november vertrokken wij uit Noordwijk, Katwijk en Valkenburg richting Lac du Der-Chantecoq. Na een gezellige rit arriveerden we om 16.15 bij Giffaumont. Hier wilden wij even een blik op het meer werpen om alvast in de stemming te komen, voordat we ons huisje gingen opzoeken. Bij het meer waren al heel veel vogelaars en de Kraanvogels kwamen in grote groepen aan. Onderweg naar het huisje in Outines leek er geen eind aan de stroom vogels te komen, zoveel vlogen er over. Snel dus de auto aan de kant gezet om hier eerst van te genieten. Ons onderkomen bleek een heel gezellig oud vakwerkhuis te zijn, waar de houtkachel al voor ons was aangestoken. Tijd om de naam van de streek eer aan te doen en dus de champagne goed te laten smaken!! De volgende morgen stonden we om ca. 7 uur met een grote groep vogelaars bij het meer, maar er hing een zeer dichte mist. Toch was het geen verloren ochtend want de lucht was vol van het getrompetter en af en toe zag je grijze slierten vogels uit de mist opdoemen. Een zeer aparte ervaring! In de dagen die volgden hadden we nog volop de gelegenheid om de Kraanvogels te bekijken, zowel op de landerijen als 's ochtends en 's avonds bij het meer, overal zagen en hoorden we Kraanvogels. De geschatte aantallen gingen van 25.000 op zondag naar 40.000 op maandag en liep in de loop van de week terug naar 20.000. De streek leende zich ook uitstekend om te fietsen, alleen bleek de geleende fiets niet zo'n succes.



foto: Ineke van Dijk

Maar, met regelmatige koffiepauzes in een heerlijk zonnetje en afstappen omdat er leuke soorten werden gehoord of te zien waren, was het leed van zadelpijn en bijna lege banden te overzien. Behalve Kraanvogels waren er ook tientallen Grote Zilverreigers te zien. Andere soorten waren o.a.:

Wulpen, Kieviten, Wintertalingen, Grote Zaagbekken, Smienten, Graspiepers, Putters, Witte en Grote Gele Kwikstaarten, kneutjes, Ringmussen, Veldleeuweriken, Roodborsttapuit, Grote Lijsters, Oeverlopers, Matkop, Glanskop, Staartmees, Kuifmees, Zwarte Roodstaart, Rietgors, Goudvink en Grote Bonte- en Groene Spechten. Door de vogelwacht werden we gewezen op een Wild zwijn dat op korte afstand over de vlakte liep en bij een kleine plas konden we een tijdje de verrichtingen van een Beverrat volgen. Helaas was het Maison des Oiseaux et du Poisson gesloten, maar een bezoek aan het Musee du Pays du Der was zeker de moeite waard. Onder het dak van de kerk bleek een kerkuil te huizen. Dit was te zien aan de braakballen die wij vonden en de uitwerpselen langs de muur. Op de terugweg naar ons huis werden we verrast door 4 Rode Wouwen, achtervolgd door kraaien. Op de laatste dag zagen we bij de haven van Giffaumont hoe duizenden Aalscholvers, bijgestaan door kokmeeuwen, in groepsverband de vissen bij elkaar dreven. Regelmatig zagen wij grote vissen in de snavels verdwijnen, waarbij sommige vogels moeite hadden met slikken en met gestrekte nekken bleven rondzwemmen. Ook de Grote Zilverreigers hadden flink moeite met het wegwerken van zulke grote vissen. De laatste avond hebben we nog een nachtwandeling gemaakt in het zeer donkere en ogenschijnlijk verlaten dorp Outines. Om tien uur 's avonds gaat nl. de straatverlichting uit en is het echt stikdonker. Met een zaklantaarn van wel 3 cm. zochten wij onze weg wat soms hilarische taferelen opleverde. Vrijdag 10 november was het weer tijd om de Kraanvogels achter ons te laten. Na een zeer hartelijk afscheid van madame Chatelôt, de eigenaresse van de gîte, annex champagneleverancier, vertrokken we richting Nederland. Tot aan Reims zagen we nog 22 Buizerds, waarvan enkele mooie witte exemplaren, en 5 Torenavalken.

Alle drie kijken wij terug op een mooie maar vooral ook gezellige vogeltijd aan het Lac du Der.

Ineke – Annelies – Anneke

Voor belangstellenden, ons vakantieadres was:
Gite 250 – LES IRIS
Mme CHATELOT Marie-Therese
29 rue des Echalias
51290 OUTINES
Tel. 03-28-72-58-82fax 03-26-73-44-93
Email:marietherese_chatelot@yahoo.fr