

# *De Gierzwaluw*

Daar komt ie weer  
Daar is ie weer  
Die gierende zwaluw  
Die gierende van zwaluwen

In reet van zwaluws kerk  
daar vond de een de ander  
eitje gefloept, eitje eitje  
de bruid, zijn bruid.

Het is rond Koninginnedag  
Gegier gaan we weer horen  
Het is weer Koninginnedag  
Gaan horen het gegier.

Ze koesterde met gemoede  
de eitjes bij de borst  
De eitjes warm van tijd  
Slechts èèn is er van uit.

Daar komt ie weer  
Daar is ie weer.

De twee andere waren  
waren schier en rot.

Vliegt hoog hoog boven  
Lage Zwaluwen  
Vliegt laag laag over  
Hoge zwaluwen.

` t lingetje ` t lingetje  
groeit op als gras als gras  
in de reet, in de reet der kerk  
Komt ie goed te pas.

Die gierzwaluw  
Die steinkreiter  
Vond zijn nest terug  
Terug vond zij de plek.

De ouders gieren de dagen rond  
Hun gul gegier klinkt door  
de kier tot plezier  
van het jonge dier.

In de toren van Lage zwaluwen  
Kerk, daar boven in die reet.

Dan komt die dag van  
Van beven, van beven  
Die reet, die reet niet  
Weten wat, wie buiten deed.

Zij valt voor altijd door  
De lucht in, in de lucht.

Behoudens dan, behoudens dan  
Op de teentjes, de pootjes de voetjes  
De stienkreiter in torens reet  
Die gierende van zwaluwen  
Weg weg weg, om terug te komen

Met Koninginnedag  
Daaaag Daaaag

*Dick van den Berg*