

## Oud Nieuws

*Kees Verweij.*

Enige tijd geleden kreeg ik een opmerkelijk boek in handen, getiteld “De natuur als bondgenoot” met als ondertitel “De wereld van Heimans en Thijsses in historisch perspectief”. Het boek is uitgegeven in 2007 en is een gezamenlijke uitgave van de KNNV Uitgeverij, de Heimans en Thijsses Stichting en het IVN.



Op het ogenblik zijn we gewend aan allerlei activiteiten op het gebied van natuurbeleving. In Noordwijk hebben we onze Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, die tevens een grote uitstraling heeft in onzer wijde omgeving. Daarnaast zijn er in omliggende plaatsen ook verenigingen of groepen, die zich op verschillende manieren met de natuur bezighouden. Zo is er in Leiden een belangrijke IVN-afdeling, die in Leiden en omstreken allerlei cursussen en excursies verzorgt. In Katwijk wordt door de plaatselijke vogelwacht door een enthousiast team regelmatig naar vogels gekeken, vooral tijdens de herfsttrek. In Lisse en in de gemeente Teylingen wordt evenzeer naar vogels gekeken en in Lisse wordt bovendien aandacht gegeven aan o.a. vlinders en paddenstoelen.

Daarbij moeten we ook de activiteiten binnen het Staatsbosbeheer en de Amsterdamse Waterleidingduinen niet vergeten.

Kortom: aan activiteiten en aandacht geen gebrek en laten we ook dan maar hopen, dat al deze activiteiten resulteren in een verbetering van onze directe leefomgeving. Helaas is dat lang niet altijd het geval.

Als je door dit boek bladert dan word je door enige weemoed bevangen. Het boek geeft een boeiend overzicht van allerlei wegbereiders, die zich in de loop van de tijd sterk hebben gemaakt voor de bescherming van de natuur en de beleving daarvan. Dat was nog in een tijd, toen de natuur uitgestrekter was en tal van meer mogelijkheden bood dan nu. Maar op dat moment was lang nog niet iedereen in staat daar ten volle van te genieten en bovendien waren er maar weinigen op de hoogte van wat zich precies in de natuur afspeelde. Onder al deze wegbereiders sprongen er duidelijk twee figuren uit, namelijk Jac. P. Thijsses en Eli Heimans. Door hun enthousiasme, hun boeiende verteltrant en hun nadruk op de directe observatie van plant en dier wisten zij velen voor de natuur te interesseren.

Wie kent niet de lange reeks Verkadealbums, waarmee hele generaties zijn grootgebracht?

Maar Thijsses en Heimans stonden niet alleen, want mede door hun inzet stonden er nog vele anderen op. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe snel de belangstelling voor de natuur om “zich heengreep”.

Verder geeft dit boek o.a. een overzicht van het ontstaan van verschillende onderzoeken in de natuur, zoals het tellen en ringen van vogels, het beheer van natuurgebieden, de diverse publicaties, tentoonstellingen enz. enz.

In elk geval een boeiend naslagwerk voor ieder, die ook interesse heeft voor de ontwikkeling van de natuurbeleving, ruwweg vanaf het midden van de 19<sup>e</sup> eeuw tot op heden.

Voor zover u dit boek niet kunt lenen of in de bibliotheek kunt vinden en u toch geïnteresseerd bent volgen hier de gegevens:

KNNV Uitgeverij, Zeist 2007

ISBN 978 90 5011 224 6

NUR: 680

[www.knnvuitgeverij.nl](http://www.knnvuitgeverij.nl)