

Jeugd natuurclub

Annet de Willigen

De jeugd natuurclub is een enthousiaste groep kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het afgelopen jaar zijn er in totaal 184 deelnemers geweest, waaronder een aantal die geen activiteit overslaan. Maar zeker ook zijn er regelmatig nieuwe gezichten te zien.

Aanmelden voor de activiteiten kan via jeugd natuurclub noordwijk@live.nl. Ook voor informatie omtrent de jeugdclub kan men hier terecht.

Per september 2009 heb ik de organisatie van de Jeugd natuurclub overgenomen van Nel Nooijen. Vanwege haar vakantie in het voorjaar ben ik vanaf mei bij de excursies betrokken geweest.

De slootjes-excursie vond zoals altijd plaats achter het Offembos. De vleermuis-excursie stond sinds jaren weer op de agenda. Het was een groot succes. Rob Timmerman nam ons mee door het Leeuwenhorstbos gewapend met batdetectoren. Twee avonden waren niet genoeg en dus kwam er nog een vervolg in september. Ook toen weer een grote opkomst van deelnemers. Het kornetvissen die maand kon helaas niet doorgaan, wegens een storm de dag ervoor. Zoals

gebruikelijk in oktober gaan we met Lutgarde Roelandse op zoek naar paddenstoelen, blijft leuk en interessant. Op een prachtige ochtend in november, jassen gingen zelfs uit, heeft Robert Sluijs ons meegenomen naar de Koepelduinen.

De vos die we zagen was de slagroom op de taart.

In de wintermaanden zijn de activiteiten in het natuurcentrum. Het vogelbammetje werd in januari gemaakt om de vogels met extra voer door de winter te helpen. Braakballen pluizen is altijd een succes.

In februari werd dit gecombineerd met een inloopochtend voor de scholen, wat we als educatieve werkgroep aan activiteiten kunnen bieden. Ellen van der Niet nam ons in maart mee in de wereld van de schelpen. Na de informatie en determinatie hebben de kinderen prachtige schelpenschilderijtjes gemaakt.



Foto: Annet de Willigen



In april zijn we weer naar buiten gegaan en hebben een melkveehouderij bezocht. De boer gaf ons een rondleiding over zijn bedrijf. Natuurlijk was er volop jong vee, waar zelfs mee geknuffeld kon worden. En als toetje een glaasje verse melk.

Al deze activiteiten kunnen niet plaats vinden en een succes worden zonder assistenten en gidsen. Met dank aan : Nel, Mariska, Rob, Leen, Wim, Ellen, Arie, Lutgarde, Robert, René.



Schelpenworkshop



Ilse van der Geest

Hoi mijn naam is Ilse en ik heb meegedaan aan de schelpenworkshop op 27 maart. Ik zal jullie vertellen wat we daar hebben gedaan. Ik kwam aan en had mijn eigen schelpen in de aanslag. Eerst hoefden we er nog niks mee te doen dat kwam later pas. Eerst ging er namelijk een

mevrouw vertellen. Ze vertelde bijvoorbeeld dat je twee soorten schelpen hebt: de tweekleppige en de slakken. Maar ook wat ze aten en nog een boel meer, het was heel interessant.

Toen haar verhaaltje klaar was, gingen we kijken hoe bepaalde schelpen heette. Dus kreeg iedereen een papiertje met schelpennamen en een emmertje schelpen. "en zoeken maar!"

Ten slotte maakte we een schilderijtje met schelpen. Daarvoor kon je dus je eigen schelpen gebruiken. Ook waren er al een heleboel schelpen klaargelegd. Die hadden ze al gezocht en je mocht ze gewoon gebruiken. Hoe we het deden? Nou, je kreeg een bakje of

dekseltje met lijm in die lijm doopte je de schelp en de schelp plakte je op een schilderijtje. Als alle schelpen erop zaten was je schilderijtje klaar.

Toen de ouders kwamen, waren alle schilderijtjes af. Ze waren allemaal echt heel leuk geworden. Dat vond iedereen. Je mocht alle schelpen mee naar huis nemen en je schilderijtje natuurlijk. Ik heb nog even iedereen bedankt en ben toen naar huis gegaan. Ik vond het echt heel leuk!!

Boerderij-excursie

Inge de Willigen

We zijn 17 april naar een veeboerderij geweest. We vertrokken vanaf de sporthal met auto's naar de boerderij. Toen we daar waren moesten we nog even wachten op de andere auto's die verdwaald waren. Toen iedereen er was gingen we met de oude boer mee naar de koeien en de melkmachines. Daarna naar de kalfjes, er was ook een heel jong kalfje van nog maar een week oud. Toen naar de schapen en de lammetjes, ze waren heel erg lief. Je mocht ze ook vasthouden!

Er waren ook hele jonge lammetjes die waren die ochtend pas geboren, eentje werd er zelfs nog warm gehouden door een lamp. Als laatste gingen we nog naar de konijnen, er waren twee hele jonge konijntjes, die waren ontzettend schattig.

Toen we klaar waren vroeg de boer of we een foto naar 'm op wilden sturen, dus hebben we een foto-boekje gemaakt van alle(leuke)foto's die er gemaakt zijn. En die heeft hij van ons gekregen.

Het was een hele leuke excursie!!



Strandloper op papier en/of digitaal

Als lid van de Natuur- en Vogelvereniging Noordwijk heeft u er recht op om vier keer per jaar ons blad de Strandloper te ontvangen.

Sommigen vinden het voldoende om via de betaling van de contributie een financiële bijdrage aan de activiteiten van de vereniging te leveren en vinden het niet nodig ook de Strandloper te ontvangen.

Anderen hebben wel belangstelling voor de inhoud van de Strandloper maar hoeven niet per se de papieren versie bezorgd te krijgen, maar vinden het voldoende als ze de digitale versie kunnen inzien en eventueel downloaden vanaf onze website www.strandloper.nl. Elk nieuw nummer van de Strandloper wordt namelijk na verschijnen – en dan ook nog in kleur! – in de tweede week van maart, juni, september en december op deze website geplaatst en is zo voor iedereen beschikbaar. Wanneer u graag lid blijft van onze vereniging maar het niet nodig vindt om ook de Strandloper aan huis bezorgd te krijgen kunt u dit per e-mail doorgeven aan koenevegter@planet.nl. Wij verwerken dit dan in onze ledenadministratie en het bezorgsysteem.

Koene Vegter, penningmeester/ledenadministratie