

# Een onbekende Papegaaiduiker

*Jelle van Dijk*

Bijna iedereen weet hoe een Papegaaiduiker er uit ziet. Geen boek, documentaire of reisverslag over Schotland of IJsland is compleet zonder foto's van deze aparte vogel. Hoewel er bijzonder veel Papegaaiduikers in het Noord-Atlantische gebied broeden - op IJsland alleen al drie miljoen paren - valt het niet mee om langs onze kust een Papegaaiduiker te zien te krijgen. Waar al die Papegaaiduikers overwinteren is nog steeds niet goed bekend. In ieder geval verspreiden ze zich over een groot deel van de noordelijke Atlantische Oceaan. In de Noordzee zijn ze vooral te vinden in de diepe delen voor de Noorse kust (Skagerrak, Kattegat).

Al meer dan 30 jaar kijken zeetrectellers regelmatig over zee om te registreren wat er allemaal langs vliegt. In al die duizenden uren passeerde tot nu toe nog maar elf keer een Papegaaiduiker. Wellicht zijn het er wat meer geweest, maar werden ze niet als zodanig herkend. Dat lijkt een vreemde opmerking voor een vogel met zo'n kenmerkend uiterlijk. Het probleem zit hem vaak in de grote afstand waarop deze kleine alkachtige passeert en de omstandigheden (slecht licht, sterke golfslag) die het vaak moeilijk maken de kenmerken te onderscheiden. Bovendien gaat het vrijwel altijd om vogels in winterkleed of om jonge vogels die de kenmerkende gekleurde snavel en de lichte wangen missen.

Wat vaker rapen strandwandelaars een dode Papegaaiduiker op. In ons archief

bevinden zich 15 meldingen van een strandvondst. Het staat wel vast dat er veel vaker een Papegaaiduiker is gevonden, maar dat die vondsten niet zijn doorgegeven. Lang niet elke strandwandelaar is zich ervan bewust dat vondsten van deze soort zeldzaam zijn en dat registratie gewenst is.

Kort geleden dook een nog onbekende Noordwijkse Papegaaiduiker op. Ruud Vlek, bekend om zijn speurwerk in oude ornithologische verzamelingen, stuurde mij de bijgevoegde foto van een opgezette Papegaaiduiker in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. De vogel was op het Noordwijkse strand gevonden in september 1995. Het Pieter Vermeulen Museum is het natuur- en milieu-educatiecentrum van de gemeente Velsen en is sterk gericht op activiteiten voor kinderen. Gelet op de snavel gaat het hier om een nog jonge vogel. Bijzonder is dat de vogel die nu in Driehuis staat, gevonden werd in september, een maand waaruit nog geen vondsten bekend waren.



De vondsten en waarnemingen zijn als volgt over de maanden verdeeld:

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
vondst	2	5	4	1	1	1	-	-	1	-	-	1
waarn.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2

In bovenstaand overzicht is niet de waarneming verwerkt bij het vroegere REM-eiland. Op 19 februari 2004 werden daar vanaf een boot 2 Papegaaiduikers gezien.