

En zeker ook leuk is het feit dat er steeds andere gastheren/vrouwen aanwezig zijn bij de inloop. Zo leer je ook eens het gezicht bij de naam of foto te plaatsen en spreek je eens andere mensen. Nu eens niet meer alleen maar een kort gesprekje of knikje bij de lezingenavond omdat de tijd te kort is, maar gewoon een gezellige uitwisseling van ervaringen met een lekker kopje koffie.



Vrijwilligers aan het werk in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).

Eind 2009 is Waternet, waaronder de AWD horen, begonnen met het werven en inzetten

van vrijwilligers die wat werkzaamheden kunnen uitvoeren in de duinen.



Na een oproep in de regionale bladen en via een e-mail naar degenen die al eens aan een landelijke vrijwilligersdag hadden deelgenomen, meldden zich ongeveer 20 personen die hiervoor belangstelling hadden.

Er werd een bijeenkomst georganiseerd waarin werd uiteengezet wat de gedachten waren; en na het vaststellen van enige regels waaraan de vrijwilligers moesten voldoen en wat Waternet daar tegenover stelde, werd nog aan het einde van dat jaar een start gemaakt.

Waternet heeft een fonkelnieuwe grote schaftwagen aangeschaft, waar we tussen de middag ons zelf meegebrachte brood en de soep en koffie en thee van Waternet kunnen nuttigen.

De coördinator van de professionele beheerploeg bedenkt steeds iets waar wij ons op kunnen uitleven en éénmaal in de veertien dagen trekken wij van 's morgens 9.00 uur tot ± 15.00 uur met fietsen van Waternet het duin in om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren.



Omdat Waternet wilde dat wij voor de andere bezoekers van de duinen als vrijwilliger herkenbaar waren, kregen wij een groen t-shirt, een regenjack en een pet waarop met niet te missen witte letters 'vrijwilliger' staat. Ook een paar veiligheidsschoenen behoort tot de outfit, want een flinke Vogelkersstam op je tenen kan nog best lekker aankomen! Een veiligheidshelm hebben wij (nog) niet, maar ik heb al persoonlijk ondervonden dat als er een al te enthousiaste 'houthakker' naast je een flink exemplaar omzaagt en vergeet op tijd "van onderen!" te roepen, en een dikke tak mijn kalende schedel raakt, dat lelijk aan kan komen. . .

Nou is werk bedenken niet zo heel moeilijk, want wij zijn o.a. al heel veel uren bezig geweest met de nooit te winnen strijd tegen de Amerikaanse Vogelkers.

Hele percelen hebben wij al met zagen, bijlen en spaden van deze woekeraar ontdaan. En het geeft toch wel voldoening als je een paar mooie Meidoorns of Eiken weer licht en ruimte hebt gegeven.

Vaak zie je dat bij je volgende komst veertien dagen later er al planten tevoorschijn komen, waar het twee weken daarvoor nog een kale vlakte was!

Behalve Vogelkers bestrijden hebben wij o.a. de afrasteringen nagelopen en waar nodig

We hebben heel enthousiaste begeleiders, die soms op het einde van een werkdag ons allemaal meenemen naar plaatsen waar mooie en zeldzame planten groeien. Ook het infiltratiegebied, dat voor bezoekers normaal gesproken niet toegankelijk is, hebben we zo al diverse keren bezocht.



De sfeer onder de vrijwilligers, waarvan de meesten 'pensionado' zijn, is hartstikke gezellig en ontspannen en je treft er vogels aan van diverse pluimage.

gerepareerd. En vanuit het gedempte Van Limburg Stirumkanaal hebben wij hele vrachten puin geruimd, dat daar is achtergebleven toen de bebouwing die daar eens schijnt gestaan te hebben, werd gesloopt. Ook ruimen wij maaisel uit stukken die vanwege de zeldzame planten en paddenstoelen niet met machines mogen worden bereiden.

Wat wij allemaal gemeen hebben, is natuurlijk belangstelling voor de natuur! Regelmatig belegt Waternet informatie-avonden, waarin wij op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen en plannen. Hier ben ik al diverse keren leden van onze Vereniging tegengekomen, die andere vrijwilligerswerkzaamheden in de AWD verrichten, denk bijvoorbeeld maar eens aan



de Broedvogelinventarisatie.

Eén minpuntje moet ik eerlijkshalve wel noemen: de teken! Diverse malen al heb ik die dezelfde dag of enige tijd later van mijn lichaam moeten verwijderen. En omdat ik er ook wel eens over het hoofd had gezien en hem pas ontdekte toen er een rode kring was ontstaan, heb ik een antibioticakuur moeten ondergaan. Maar daar kan elke bezoeker van de duinen mee te maken krijgen !

Mocht door bovenstaande je belangstelling zijn gewekt, neem dan eens contact op met Waternet. Er is geen acuut tekort aan vrijwilligers, maar je bent altijd welkom!

Verwacht niet te veel privileges; ik dacht het wel voor elkaar te krijgen als enthousiast fotograaf toestemming te krijgen ook in het infiltratiegebied te komen, maar dat werd vriendelijk maar beslist afgewezen.

Ook je benzinegeld moet je voor eigen rekening nemen,.

Wel hebben wij allemaal een gratis Jaarkaart gekregen, strikt op naam en voor één persoon. Sinds kort beschikken wij ook over een gratis parkeerkaart.

Maar dat is het dan ook. Het is en blijft 'vrijwilligerswerk' !

Piet Broekhof

