

Wat aan de oprichting van de “Vogelvereniging” voorafging

Kees Verweij

De vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, zoals onze club nu officieel te boek staat, werd in 1966 opgericht. Dit wil overigens niet zeggen, dat voor die tijd niet naar vogels gekeken werd. Een aantal beginnende vogelaars was lid van de Vereniging Vogellust, waaronder ook ondergetekende. Deze vereniging, die thans nog steeds bestaat, legt zich voornamelijk toe op het kweken en tentoonstellen van vogels in volières, zoals parkieten, kanaries e.d. Deze soorten zouden zich niet eens in onze vrije natuur kunnen handhaven. In eerste instantie richtte onze belangstelling zich op het kweken van vogels in volières. Buiten deze belangstelling voor “kooivogels” kwam er ook steeds meer belangstelling voor in het wild levende vogels, een beetje gestimuleerd door de grote belangstelling voor de z.g. wildzang. Deze wildzang hoorde men over het algemeen het liefst in de volièrre, maar wat ons groepje betreft, hoorden we deze wildzang toch liever in de vrije natuur. Daartoe was destijds, zeker in Noordwijk, volop gelegenheid. Er waren verschillende soorten, die nu niet meer of nauwelijks in Noordwijk te zien zijn. Ik herinner mij het grote aantal hooischelften in het bollenland. Vooral in het voorjaar liet de Geelgors zich volop op deze schelften horen. In het bollenland was deze vogel welhaast een alledaagse verschijning en deze meeste bollenmensen

kenden hem ook goed. Ze wezen ons vaak de nestjes en we genoten dan van de roep van deze Haverkneeu, zoals de Geelgors in ons bollenland genoemd wordt. In het Vinkelaantje tussen de Beeklaan en de Berghstichting telde ik meer dan 10 zingende Geelgorzen. Uilen spraken evenzeer tot onze verbeelding. Destijds lagen er in de Coepelduinen tussen Katwijk en Noordwijk grote dennenpercelen. In deze dennenbossen waren de Ransuilen goed vertegenwoordigd. Zo telden we eens 13 nesten en mogelijk waren het er nog meer. Met een vierkant fototoestelletje maakten we verschillende zwart-wit opnamen, die ik soms nog met enige weemoed bekijk. De winter van 1963 was behoorlijk streng en goed voor vele bijzondere waarnemingen. Zo zagen we zelfs een IJsvogel op het strand zitten. In de slootjes achter de Coepelduinen liepen verschillende Waterrallen en Bokjes en allerlei steltlopers. In de duinen vlogen grote groepen Fraters, soms wel met meer dan 100 tegelijk. Ook Patrijzen waren niet zeldzaam in de duinen. Langs de paden kwamen regelmatig Kuifleeuweriken tegen, die zeker niet schuw waren. De groep “Wildzangliefhebbers” groeide en begon ook eigen activiteiten te ontwikkelen. De meest spraakmakende waren de excursies, die voor ons werden georganiseerd. We konden zelf nog niet rijden, laat staan dat we een auto tot onze beschikking hadden. Gelukkig was er een ervaren chauffeur in ons midden nl. de heer Baljeu van de Politie. Hij regelde dan een busje,



15 oktober 1966. Vermoede Noordwijkse vogelaars na één van de eerste vogelexcursies naar de Knardijk. Vlnr Dick Passchier (nog zónder baard en sandalen!), Johan Moerkerk, ?, Jan Hoek, Arie Cramer, Jan Glasbergen en Kees van der Luyt.

Foto: Hans van der Linden



beginnen met de aanleg van de grote havens in dit gebied. Met recht een triest afscheid. Een andere bijzondere excursie was naar het Zwanewater vlak bij Callantsoog in Noord-Holland. Daar was destijds de eerste en enige broedkolonie van Lepelaars, een zeldzame verschijning dus. Onderweg kregen we nog uitgebreid uitleg van schoolmeester Braun over de stolpboerderijen, molens en andere bezienswaardigheden, die we passeerden. Via deze "wildzanggroep" raakten we o.a. ook in contact met Willem Baalbergen, die kennelijk al met de gedachte rondliep een zelfstandige vogelvereniging op te richten. Op een gegeven moment kregen we een uitnodiging naar het Buurthuis in de Hoofdstraat te komen. Daar werden inderdaad de plannen ontvouwd om een aparte

September 1979. Tentoonstelling in de Kapel aan de Hoofdstraat. Willem Baalbergen geeft uitleg aan Jan Verwey en Joop de Groot over de plannen voor een Heempark in Noordwijk.
Foto: Dick Passchier

waarmee we naar verschillende vogelgebieden werden vervoerd. Zo herinner ik mij nog een bijzondere excursie naar het indrukwekkende vogelreservaat De Beer, waar nu de Maasvlakte ligt. Het was de laatste dag, dat we er nog in konden, nl. op oudejaar 1963. Veel zagen we niet, want het was behoorlijk mistig. Wel hoorden we grote groepen Kramsvogels rondvliegen. De week daarop zou men

vogelvereniging op te richten. Bij het gezelschap zat ook een vertegenwoordiger van de Haagse Vogelvereniging, die ons de eerstkomende tijd zou coachen. Verder werd bekend gemaakt, dat zich vanaf dit moment belangstellenden zich als lid zouden kunnen opgeven. En zo begon onze vogelvereniging.



Oktober 1974. Willem Baalbergen en Kees Verweij richten de tentoonstelling 'Nog natuur in Noordwijk?' in in de Kapel aan de Hoofdstraat. Op de achtergrond Ees Aartse. Foto: Leen van Duijn