

Waddenweekend 2016, Vlieland



Foto: Jos Zonneveld

Ruurd Eisenga

Terwijl Nederland zuchtte onder tropische temperaturen afgelopen september, werd de tocht naar Vlieland aangevangen door 36 enthousiaste natuurliefhebbers. Wie weet werd men geïnspireerd door het jubileumjaar dat er ook op deze activiteit zoveel mensen afkwamen. Het is al weer een tijd geleden dat we met zoveel mensen naar de Wadden zijn gegaan! Erg leuk!

Het was ook erg leuk dat er naast de ‘oudgedienden’ zich ook toch steeds weer mensen aanmelden die voor het eerst meegaan.

Na een voorspoedige overtocht bleek dat onze accommodatie ‘t West End gelukkig al deze enthousiastelingen makkelijk kon bergen. Tijdens de gezellige avond werden plannen gesmeed voor de volgende morgen.

Na het ontbijt werd traditioneel koers gezet richting Kroonspolders. Doordat het gunstige getij pas halverwege de middag zou zijn, hadden we ruim de tijd om bij het Posthuis voor koffie met cranberrygebak te geraken.

Echter door het warme weer en ietwat ongunstige wind was er onderweg aan zogenaamd “klein grut” nagenoeg niets te vinden. Nog nooit zijn we zonder de waarneming van een Tapuit langs de weilandjes gekomen en de aanwezigheid van minstens één van de soorten Vliegenvangers bij het Bomenland is al jaren een garantie. Maar dit jaar dus niet. Vlugger dan normaal, het Posthuis was net open, zaten we aan de koffie.

Hierdoor hadden we alle tijd om vanaf de dijk de Kroonspolders af te speuren. Bij de Eerste Kroonspolder viel de aanwezigheid van vele Blauwe Reigers op. Een Witgatje foerageerde dichtbij en werd door iedereen goed

gezien. Ook wandelde de eerste Groenpootruiter door het beeld.

Tweede polder stonden enorme hoeveelheden Lepelaars te rusten. Op de voorgrond scharrelden een klein clubje Een jagende vrouw Bruine Kiekendief de huid gezezen door wat meeuwen.

Later werd een tweede Bruine Kiek waargenomen terwijl zij een prooi aan het plukken was en vervolgens kort ervan at, voor het aan de kraaien te laten. Een Sperwer kwam langs en boven de bomen van de vogelhut werd een jagende Boomvalk ontdekt. De temperatuur zorgde er echter voor dat kleine vogeltjes zich niet of nauwelijks lieten zien.

Bij de laatste twee Kroonspolders werd stilgestaan bij de enorme hoeveelheden Tureluurs en Rosse Grutto's. De lunch werd op de dijk genuttigd in afwachting van opkomend tij. Turend over het wad werden Kleine Strandloper en Bontbekplevier van dichtbij waargenomen. Vele Steenlopers en af en toe een Watersnip vlogen vlak over. De wandeling naar de punt leverde prachtige vergezichten op over tienduizenden vogels. Op het wad of in de lucht. Een mooie Zilverplevier in zomerkleed werd ontdekt en bewonderd.

Op de terugweg viel de groep wat uit elkaar. Er waren fanatieke cranberryplukkers die achterbleven in het veld. Mensen die liever de waddendijk volgden en wat mensen die via camping de Paal toch nog aan wat klein grut wilde komen. De camping was echter nog druk bezocht, wat mezen werden gezien, maar wat meer niet algemene soorten helaas niet.

Bij de

Kluten.

werd op

Even

Teruggekomen kon je aan de zogenaamde 'verrekijkernekjes' precies zien wie er tot het gezelschap van de vereniging behoorde. Een fenomeen dat pas zichtbaar is wanneer de verrekijkers af worden gedaan en de breedte van de draagriem de breedte van de witte, niet door zon bereikte, plek in de nek laat zien.

Na de traditionele macaroni avond maakten we ons op voor de Quiz.

Nadat teams geformeerd waren via het puzzelen met kaartjes met vogelnamen begon de strijd pas goed. Via vragen over biologische onderwerpen en vragen over de geschiedenis van Vlieland werden we verrast met een vragenronde over vogels in de muziek. Via diverse muziekstukken moest men de uitvoerder/componist en welke vogelnaam in het stuk voorkwam 'determineren'. De afsluiter was het uitbeelden van een bepaalde vogel, waarbij de uitvoering van George zó treffend was, dat niemand wilde zeggen dat het een Velduil was, zodat hij de uitvoering nog twee tot drie keer kon herhalen!

De overtuigende winnaars Joost, Jaap E, Jaap D, Tineke, Fietje en Ellen zijn volgend jaar aan de beurt om een leuke Quiz te organiseren.

Zondag kon na het opruimen iedereen zijn eigen route bepalen. Er ging één groepje naar de Noord, via de haven naar de strandopgang aan de Terschellingkant. Paarse strandlopers lieten zich verjagen van de strekdammetjes. In de verte werd een grote vogel gezien die de reden was dat telescopen werden opgezet. De vogel bleef echter zo ver weg dat we er geen naam aan hebben kunnen geven.

De fietstocht leidde door de duinen langs camping Stormmelk. Onderweg werden een mooie Roodborsttapuit en een Sperwer gezien, die werd lastig gevallen door Boerenzwaluwen.

De koffiepauze bij een strandtent leverde naast nog rodere nekken, Drieteenstrandlopers en Grote Sterns op. Via de duinroute, waarbij een Wilde Zwaan werd gezien die er al een tijdje bivakkeert, kwamen we aan bij Het Posthuis. Direct werd de dijk beklommen voor nog een laatste ronde wadvogels. Een Paapje liet zich daarbij uitstekend bekijken bij de eerste polder. Een ander groepje van ons gezelschap meldde daar een Waterral. Er waren ook mensen die het vogelringstation hadden bezocht en enthousiast terugkwamen met waarnemingen van o.a. Braamsluiper, Rietzanger en Zwartkop. Helaas kunnen we gevangen soorten niet meetellen voor de lijst met waarnemingen.

De terugtocht verliep voorspoedig. Met alle deelnemers weer aan boord werd de balans opgemaakt. De teller bleef voor het aantal soorten steken op 82. Gezien de hoge temperatuur dit weekend en de tomeloze inzet van een ieder, is dat nog helemaal geen slecht resultaat! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd en heel gezellig weekend!

Wilt u ook eens mee? Komend jaar wordt Schiermonnikoog bezocht in het weekend van 8, 9 en 10 september. Meer informatie volgt in toekomstige edities van 'De Strandloper'.



Foto: Jos Zonneveld