

In memoriam Rien Sluijs (1951 - 2017)

Jelle van Dijk

Op de nieuwjaarsreceptie in het JanVerwey Natuurcentrum begin januari 2016 vroeg Rien het woord. Hij vertelde ons dat twee weken eerder de artsen darmkanker bij hem hadden vastgesteld. Aanvankelijk leek de behandeling aan te slaan en was Rien tot veel activiteiten in staat, maar de laatste maanden liep zijn gezondheid snel terug. Op 19 augustus overleed hij.

Met Rien Sluijs verliest onze vereniging een zeer betrokken en actief lid. Op veel belangstelling voor de natuur viel Rien aanvankelijk niet te betrappen. Het was Ees Aartse die hem verleidde eens mee te gaan naar de Gijs Kokkieshoek in de AW-duinen voor een vogelinventarisatie op de vroege zaterdagmorgen. Rien en Ees kenden elkaar door hun betrokkenheid bij de Witte School. Samen zaten ze in de leiding van de schoolkampen: Rien als sportleraar en Ees als lid van de oudercommissie. Door de inventarisaties in de AW-duinen werd Rien een goede vogelaar en raakte hij betrokken bij onze vereniging.

In de verslagen over de broedvogeltellingen duikt de naam van Rien voor het eerst op in 1980. Na vele jaren met Ees in de AW-duinen actief geweest te zijn, zien we zijn naam ook bij inventarisaties van De Blink en de Noordwijkse Golfclub. Een bekende persoon binnen onze vereniging werd Rien vooral als coördinator van het Waddenweekend (1986-2000), lid van het bestuur (1987-2006) en lid van de excursiecommissie (2008-2017). Rien was vooral praktisch ingesteld. Voor allerlei klussen kon je bij hem terecht. Zo was Rien betrokken bij de productie van de drie boeken die onze vereniging in de jaren tussen 1989 en 2000 uitgaf, verzorgde hij acht jaar de lay-out van de Strandloper en bouwde hij met Jan Jacobs onze zeetrekhut. Als er iets moest worden gedaan kon je op hem rekenen.

Persoonlijk bewaren Coby en ik dierbare herinneringen aan de voorjaarsvakanties die wij samen beleefden. Dat begon in 1993 met een trip naar de Camargue in Zuid-Frankrijk. Met z'n drieën in een VW-Golf met daarbij de nodige kampeerspullen! Later volgden trips, vaak met Robert erbij, naar de Cevennes, Pyreneeën, Extremadura en de Brenne. Een jarenlange traditie werd het weekend Cap Gris Nez in Noord-Frankrijk. Vanaf het midden van de jaren negentig trokken we vrijwel jaarlijks met Rien, Robert, Hein en Jan naar Camping du Musée, aangevuld met een groepje leden van wisselende samenstelling.

De laatste jaren was Rien actief betrokken bij het onderzoek naar broedende Boerenzwaluwen bij boer Wassenaar (Oud-Leeuwenhorst) en broedende Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten op het bollenland van Aad van Eeden aan de Leeweg. Ook kreeg hij steeds meer belangstelling voor planten. Samen maakten we talrijke tochtjes naar bijzondere gebieden zoals het Kennemerstrand, de Schoorlse duinen en de uiterwaarden bij Nijmegen. Hij vond het leuk om de planten te fotograferen en die in te voeren op www.waarneming.nl. Dit leidde tot een persoonlijke lijst van 397 soorten planten die eindigt met de Klimopbremraap in de Grashoek en het Geel vingerhoedkruid in Duin en Kruidberg.

Tot op het laatst wilde hij blijven meedoen en vroeg hij 'zullen we nog dit of zullen we daar nog heen?' Helaas maakte zijn snel afnemende gezondheid dat niet meer mogelijk. Zijn overlijden betekent niet alleen een groot verlies voor familie en vrienden, maar ook voor onze vereniging waarvoor hij zich zoveel jaren heeft ingezet.



Excursie Flevoland 24 oktober 2010 (Rien tweede van rechts)