

Belevissen in onze tuin in Noordwijk

A.J.M. Schipperijn

Wij hebben hier in Noordwijk aan de Leeuwenhorstlaan een mooie tuin. Met een nageemaakt bosje, zoals bossen er behoren uit te zien. Laagblijvende kruipende gewassen, zoals Maagdenpalm en hier en daar wat Daslook, maar helaas ongewild vreselijk genoeg: ook Zevenblad.

Daarboven strekt zich wat laagblijvend gewas uit met een 7-tal soorten varens en laag blijvend struikgewas, waaronder de mooie Tuinfuchsia (oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, zoals Chili), Peperboompje en hoog opschietende varens zoals Stekelvarens. En heesters die als een soort laag bladerdak-geboomte dienen. Zoals de winterbloeiende Fatschedera, en wat Klimop (in diverse kweektypen) tegen de erfscheidingen. En een paar boomsoorten die heel hoog kunnen worden zoals Eucalyptus en de Hemelboom (tja, tijdens megalomane momenten verzijn je weleens wat (tropisch oerwoud; je blijft wel lachen). Het resultaat van alles is wel een tuin, die met de voortuin erbij, meer dan 170 soorten planten omvat.

Ga daar maar eens tegen wintertijd zo rondom 14.00 uur wat vogelvoer her en der neerzetten, netjes in schoteltjes. Dat vogels eigenlijk bij het eten slabbetjes nodig hebben, wordt duidelijk na het aanschouwen van de puinzooi die zij achterlaten. Overal zaden. Minder leuke schattige veldmuisjes (nou ja). En wel wat erger tijdens rioleringswerkzaamheden maanden geleden in de buurt. Toen had ik de zeer twijfelachtige eer een heel rattengezin van 7 dieren te mogen opruimen (hulp van de gemeente hierbij: forget it; kastje - muurtje adviezen). Ik had er op een gegeven moment schoon genoeg van (want je vermoordt er mede MAMMALIA). En familie, die evolutionair toch wel aan de wieg van onze eigen species staat. Beetje meer respect had ik dus moeten opbrengen.

Maar ja: ratten als logees! Niet zo'n lekker idee. Gestopt dus met bijvoeren. Ook riskant voor onze broedvogels.

Met grote regelmaat houden wij een inventarisatie van de broedvogels in onze tuin. Merels mannen en vrouwen, Zanglijster, Koolmezen, Staartmezen (zelfs een maal nestelend), Pimpelmezen, Heggenmussen (vele), Roodborstjes, Winterkoninkjes (die, wanneer je ze in je tuin ziet rondrennen, even aan muisjes doen denken), Halsbandparkieten, Houtduiven en Turkse Tortels, Groenlingen, Kautjes, meerdere van die mooie vinkjes en, meer dan in vorige jaren, Fitissen. Met verder het zicht op een reuzennest van Eksters bij onze achterburen.

In de loop van de jaren hebben wij wel wat rare snuiters gezien. Tegenwoordig veel meer Kleine Bonte Spechten. Enkele jaren geleden, jaren achtereen Houtsnippen! Een had zich doodgevlagen tegen onze serrerammen (determinatie: de heer Jelle van Dijk) en een niet geringde Japanse Nachtegaal die ons een heel jaar dwars de winter door plezier deed met zijn aanwezigheid. Op de schoorsteen van onze achterburen: een Nijlgans. En op het dak van dezelfde achterburen: Blauwe Reigers. Dat hebben wij met ons 3-sterren restaurant met een fantastische groep goudvissen, die zich heel tam naar ons toe gedroegen, geweten. Op één ochtend heeft een echtpaar in enkele minuten de gehele vijver leeggegeten. Het kostte mij toen veel moeite om de ALLERHOOGSTE niet in uiterst korte gebedjes aan te roepen, zoals men dat doorgaans niet in de kerk doet. Deze herfst ook Koperwieken.

U ziet hoe wisselend en hoe leuk de verrassingen kunnen zijn tijdens het inventariseren van vogels in eigen tuin. Heus, ga er echt voor zitten; het geeft u ook de broodnodige rust die die stomme asobieltsjes niet geven.



Staatmees foto: Jan Hendriks