

Uit een opinie-onderzoek van het bureau Lagendijk, in opdracht van Natuurmonumenten, blijkt dat 66% van de bevolking interesse heeft in natuurbehoud en milieu-aangelegenheden. Wie aan de hand van zo'n onderzoek geneigd is te denken: 'Wat kan er nu nog fout gaan?' heeft het helemaal mis. Wie herinnert zich niet de ramp met de Berlikumer vleermuis-kolonie? En onlangs stond er een bericht in het Nieuwsblad van het Noorden over het nodeloos opruimen van begroeiingselementen langs de Westerwoldse A door het waterschap. Om nog één van de honderden kleine natuurrampen te noemen, in het Algemeen Dagblad van 7 februari in de rubriek 'Op stap met Jan van Gelderen' was het weer raak. In dat artikel schreef hij over het zonder enige noodzaak omzagen van 50 jaar oude meidoorns door het Hoogheemraadschap te Alkmaar. Hier moest de burgemeester persoonlijk ingrijpen. Het soort mensen dat zulke besluiten neemt heeft jammergenoeg niets begrepen van een actie als 'Geef om de natuur'. Dat betekent dat wij zelf, als vogelaars, alert moeten zijn op alle mogelijke nadelige aanslagen op de natuur in onze omgeving. Als voorbeelden wil ik noemen:

- het te pas en onpas maaien van bloemrijke vegetatie door waterschappen en gemeenten
- in het voorjaar nog afbranden van rietvelden (tijdens het broedseizoen dus)
- afgraven van zanddepots waar Oeverzwaluwen in broeden
- tijdens het broedseizoen opspuiten van terreinen en opbranden van hopen snoeihout
- letten op het klandestien kappen van bomen en het vangen van vogels
- historische panden die gerestaureerd worden in de gaten houden in verband met vleermuizen, uilen en Gierzwaluwen
- letten op wandeltochten in kwetsbare gebieden

Over dit laatste wil ik een voorbeeld geven. Ieder jaar wordt er door enkele honderden mensen een paaswandeling gemaakt rond het Schildmeer, met als gevolg dat de aldaar broedende vogels worden gestoord. Voor vogelliefhebbers was dat niet om aan te zien. Ik ben toen naar de organisator gestapt en heb het probleem op tafel gelegd. Hij vond dat we maar moeilijk deden: 'Het ging al jaren zo en er waren nog steeds vogels'. Na nog wat over en weer gepraat vroeg ik hem of hij er bezwaar tegen had om aan iedere deelnemer een stencil uit te reiken bij de start (voor de tekst daarvan zie onder). Het resultaat was geweldig; alle wandelaars hadden er begrip voor en iedereen is met een grote boog om het weidevogel-reservaatje heen gelopen.

Tekst van het stencil:

Pasen 1979

Door de nog steeds toenemende intensivering in de landbouw is het U allicht bekend dat onze weidevogels ernstig worden bedreigd. Kievit, grutto, tureluur, watersnip en kempfaan zullen uiteindelijk alleen nog met succes kunnen broeden in weidevogelreservaten (lekker drassig en vooral rustig), daarom een

#### VRIENDELIJK VERZOEK

om tijdens de traditionele paaswandeling een klein eindje n i e t over de dijk te lopen (voor alternatieve route zie kaartje). Hiermee voorkomt men dat een aantal nesten (door verontrusting van enkele uren) te koud wordt en dus niet uitkomt.

We kunnen niet geloven dat na een zo moeilijke winter voor onze vogels, U hieraan geen gevolg wilt geven. Een prettige wandeling toegewenst.