

De kadoel ropt.

De kadoel lopt  
op vorst en ropt  
mit haisterege schrauw  
deur 't leege laand omtou.

De roup slagt schèl  
omdeel .... 'k wor kèl,  
ik stoa inens as stain  
en luster .... ben 'k allain?

't Is ook zoo grauw!  
Ik heur 'n kou,  
dei tegen wring aan schopt  
en stoef ien 't houkje kropt.

Hail hoog, doeknekt,  
zit d'oel en stekt  
de roege kop ien 't èn,  
de oogen loeren glèn!

Oehoet! ... Oehoet! ...  
Hai jammert 't oet;  
ik vuil het kolle zwait  
bie 't rauwe oelelaid.

Baist, schai toch oet!  
'k Wor wild ien hoed,  
goa vot, doe, goa veurbie:  
wat wils doe toch van mie?!

Uit:  
Nunerkes van Jan Boer.  
Uitg. "Stabo/All-round" BV,  
Groningen.

