

Haaiantanden, blij ijs, muisenkaken en koud Elswout

Jeugd gaat 400 miljoen jaar terug in de tijd

Op 9 december is de Jeugdvogelclub bij Herman Zevenberg op bezoek geweest. Hij heeft De Fossielen Ontdekgids geschreven en weet dus heel veel over fossielen. Zijn zolder staat vol met miljoenen jaren oude fossielen. Wij mochten met zo'n 16 kinderen bij hem komen kijken. Eerst liet Herman ons twintig fossielen zien die we een naam moesten geven. Dat lukte aardig met zijn zoekkaart. Daarna vertelde hij van alles over de fossielen. Razend interessant. Toen mochten we in gezeefd zand uit de haven van Antwerpen, zelf fossielen zoeken. Al gauw werden er haaiantanden gevonden. Tot slot mocht iedereen twee mooie haaiantanden meenemen! De twee uur waren zo voorbij!

Heksloot met veel ganzen en blij ijs

Met 16 kinderen trokken we op zondag 13 januari de koude Hekslootpolder door. Meteen al zagen we enkele Smienten in de sloot. Van dichtbij konden we ze bekijken. Verderop barste het van de ganzen. Veel grauwe, maar ook veel Kolganzen en een enkele Canadese Gans. Leuk was de schuwe Dodaars in het Spaarne. Terwijl er een springende haas werd ontdekt, trok de flinke laag ijs ook veel belangstelling. Al snel waren er een paar kinderen met natte voeten. Best koud met een harde oostenwind... Gelukkig was het bij de Westbroekplas wat minder koud. We liepen door naar de gracht van Fort Spaarndam Noord. Daar waren Slobeenden, een paartje Wintertaling en Krakeenden. Koud, maar voldaan van een heerlijke tocht door de natuur werden we daar opgewacht door de ouders.

Vogels in Beeckestijn en Pieter Vermeulen Museum

Met een stralend zonnetje vertrokken we op 10 februari met 12 kinderen naar Beeckestijn. Ook dit keer lag er een laagje sneeuw en wat ijs op het water. We deden een oefening in vogels tellen. In kleine groepjes kregen de kinderen opdracht alle vogels te noteren. Dat ging verrassend goed. De verschillen waren minimaal. Met gemak herkende iedereen

Grote Bonte Specht, Boomklever, de mezen, Houtduif en Halsbandparkiet. In het warme Pieter Vermeulen Museum konden we door gaan met leuke vogels bekijken. Maar daar waren ze opgezet. Wat groot is die Zeearend, en de Reuzenalbatros helemaal!!! Bij de vossen- en konijntentoonstelling was vooral het hol erg aantrekkelijk! En natuurlijk de cv om je koude handen aan te warmen.....



Koud Beekestijn. Foto Johan Stuart

Muizenonderzoek via de maag van een Kerkuil

Nico Jonker had op 17 februari een hele zak kerkuilbraakballen uit Bennebroek meegenomen. Hij wilde graag weten welke soorten muizen daar leven. Door de schedeltjes en kaakjes uit de braakballen te halen, kan je ontdekken wat er leeft rond het nest van de uil. Met negen kinderen hebben we hard gewerkt en heel veel soorten muizen gevonden. Naast algemene soorten als Veldmuis en Bosmuis, vonden we veel Dwergspitsmuizen (kleinste zoogdier van Europa), Dwergmuis (aapje in het riet), Huisspitsmuis, Bosspitsmuis, Bruine Rat, Rosse Woelmuis en ook nog wat vogels! Super veel soorten. Onze vondsten zijn terug te zien op www.uilenballenpluizen.nl

En alweer een koude tocht, nu door Elswout

Het leek al bijna voorjaar te worden en toen lag er weer een laagje sneeuw en was het koud. Op 10 maart trokken we met twaalf kinderen diep Elswout in, omdat het daar niet waaide en minder koud was. Toch hebben we een mooie excursie gehad. Boomklever, Grote Bonte Specht en Groenling lieten zich goed horen. Het zagende mannetje (Koolmees) en het mobieltje (Pimpelmees) hebben we ook kunnen oefenen. Leuk was een groep Kramsvogels voor Elswout en Koperwieken in de boomgaard. Tot slot nog twee ontsnapte Damherten. Met de telescoop die de Vogelwerkgroep gekregen heeft van Dick Kortekaas (!) konden we ze goed bekijken? Hartelijk dank!

Weblog naar website

De Jeugdvogelclub heeft een weblog met een nieuw webadres: <http://jeugdvogelclub.wordpress.com>. Hier staan vooral foto's en wat andere zaken op. Deze site wordt straks onderdeel van de nieuwe website van de Vogelwerkgroep www.vwgzkl.nl



Ga je mee op verkenning in de natuur?

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder dat het jullie club is, dus geen ouders mee.

Anne Balk, Annemarijn Sintenie, Erwin Robbertz en contactpersoon Johan Stuart j.stuart@planet.nl
023-5389481 of 06-53129644.

*En nog een koude tocht, ditmaal door Elswout.
Foto Johan Stuart*